

# Vores tur til Berlin

20. februar 2008 – 24. februar  
2008

Punkt..... Side

Onsdag den 20. februar 2008 .....	3
Torsdag den 21. februar 2008 .....	4
Fredag den 22. februar 2008 .....	6
Lørdag den 23. februar 2008.....	7
Søndag den 24. februar 2008 .....	8
Konklusion.....	8

## Onsdag den 20, februar 2008

For mit vedkommende startede dagen klokken 6.30, hvor jeg stod op. Jeg skulle nå toget klokken 8.05. Jeg havde intet problem med at finde mit selskab på banegården. Vi var i alt 3 afsted. Kort efter ankomsten på perronen, ankom toget. Vi steg ombord og fandt vore pladser.

Vi har ikke noget synderligt langt, før vi havde mulighed for at skifte pladser, så der også var et bord, hvilket vi benyttede os af. Vi havde nu bedre mulighed for at snakke sammen. Et kvarters tid efter toget havde forladt stationen i Hamborg, gik 2 af os ind i kioskvognen for at få lidt spiseligt.

Toget ankom klokken 14.41, en anelse forsinket, til den nye hovedbanegård i Berlin. Denne er stor og meget flot lavet, og ligger ikke langt fra Rigsdagen og Brandenburger Tor. Vi blev hentet af en bekendt, som er taxachauffør i Berlin, og tidligere havde lejet sommerhuset på Mols, hvorfra vi kendte ham. Vi blev kørt til Hotel Bregenz, hvor vi skulle bo. Hotellet ligger ikke langt fra Kurfürstendamm.

Vi havde en aftale klokken 16 i Kreuzberg, hvor vi skulle se på en lejlighed, så derfor aftalte vi med lokale bekendt, at vi skulle blive hentet ved hotellet igen. Inden afgang, havde vi dog tid til at besøge det lokale supermarked.

Da vi ankom i den gade, hvor lejligheden ligger, blev vi mødt af ejendomsmægleren. Udefra så ejendom ikke synderlig pæn ud, og det blev ikke bedre, da vi kom indenfor. Godt nok er lejligheden billig efter danske forhold, men det er, hvad man mest af alt kan betegne som et såkaldt håndværkertilbud. Der var også en del larm fra gaden. Da vi forlod lejligheden, var det klart, at det ikke skulle være denne lejlighed.

Vi gik en tur rundt i kvarteret, som ikke så helt så pænt ud. Inden vi tog en bus tilbage til hotellet, gik vi en tur på Genasenaue Strasse. Planen blev dog ændret, og vi stod af bussen, og gik en tur i Europa Centeret, som er et stor shoppingcenter på Kurfürstendamm. Vi havde på en irsk pub i kælderens, hvor der dog ikke var mange mennesker endnu.

Overfor Kaiser Wilhelm Gedächtniskirche, som vi gik forbi flere gange, ligger en god restaurant, hvor vi spiste til aften. Det var et godt måltid, hvor jeg gik lidt af hvert af tysk mad. Vi tog en taxa tilbage mod hotellet. Bedst som vi var på vej tilbage, opdagede jeg, at jeg havde glemmt kameraet, hvorfor vi måtte tilbage. Vi satte igen kursen mod hotellet, da vi blev involveret i et mindre uheld, hvilket resulterede i et taxaskifte. Kort efter ankomsten på hotellet, gik vi hvert til sit, og ikke så længe efter i seng.

## **Torsdag den 21. februar 2008**

Vi havde sat vækkeuret til klokken 7, hvorfor vi stod op og kom hurtigt i gang. Med i overnatningen var også morgenmad med høflig selvbetjening, hvilket var en ret så dejlig ting at have med.

I dag skulle vi se på en lejlighed i Neuköln. Vi tog bussen derned. På vej til lejligheden kørte vi nærmest forbi Checkpoint Charlie. Lejligheden var i mere rolige omgivelser og var i langt bedre stand, og lige ned til en af kanalerne. Her skulle nærmest bare males og måske gøres en anelse ved gulvene. Ikke så langt herfra var der også en legeplads.

Efter dette besøg tog vi en bus til Kreuz Ost, som var hovedbanegård i det gamle øst. Selv for en som mig, der var i Berlin for første gang, var forskellen mellem det gamle øst og vest tydelig, hvilket overraskede noget, da det trods alt er mere end 17 år siden, at de 5-6 delstater blev en del af forbundsrepublikken.

Vi havde besluttet os for at prøve at finde den gade, hvor vi skulle se en lejlighed dagen efter. Først prøvede vi med offentlige transportmidler, men måtte give op. Vi tog en taxa til Simon Dach Strasse, som ikke ligger langt fra den gade, vi gerne ville til. Da vi steg ud fra taxaen, mødte vi en hjemløs, der var ret så utilfreds, da det så ud som om, at jeg ville tage et billede, men påklædningen var også noget anderledes. Det lykkedes at komme ud af situationen og komme videre.

Efter at have gået rundt lidt uden dog af lede efter den rigtige gade, kom vi til gaden. Bygningen så fin og velholdt ud udefra. Nogle af nabobygningerne var dog ikke så pæne. Efter dette tur tog vi videre til Alexander Platz ved brug af U bahnen.

Da det var ved at være frokosttid, tog vi op i fjernsynstårnet, hvor vi kunne kombinere en attraktion med frokost. De yderste 2 meter af den etage, hvor restauranten er placeret kører rundt, således, at man kommer hele vejen rundt på en halv time. Her er man 207 meter oppe. Der er ligeledes en etage mere med en god udsigt.

Efterhånden var det tid til at tage videre, hvorfor vi tog sporvognen og bussen til Rigsdagen. Jeg ville egentlig gerne have været inde, men der var for lang kø, hvorfor vi gik over til Brandenburger Tor. Her sad vi et stykke tid på en bænk og betragtede stedet.

Vi gik videre af Unter den Linden på den gamle østside. Ikke langt fra Brandenburger Tor på den gamle østside, har den russiske ambassade til huse, hvilket jeg fandt morsomt, men ikke besynderligt, når man tager historien i betragtning.

Da jeg gerne ville se Checkpoint Charlie, tog vi derved. Godt pressede jeg lidt på for at det skulle være nu, men vi var jo ikke særligt langt derfra. Vi tog U bahn 2 stoppesteder. Stedet er egentlig ikke noget særligt i sig selv. Det er jo bare en gammel grænseovergang, men det er historien, der følger med. Efter en rum tid tog vi tilbage til hotellet. Bussen gik jo ikke langt derfra.

Vi tilbragte cirka halvanden time på hotellet, før vi gik op på Kurfürstendamm. Jeg ville gerne have steak, så vi endte med at finde en okay restaurant, hvor vi alle kunne få det, vi gerne ville. De var dog lidt for hurtigt til at tage tallerkenen. Inden da havde vi da kigget en del på restauranter og butikker. Jeg havde endda kigget på en iPhone, som jeg dog ikke havde mulighed for at få med hjem.

Da vi havde spist aftensmad, gik vi en tur på Kurfürstendamm, før vi tog en bus tilbage til hotellet, hvor vi kunne slappe lidt af, før vi gik i seng.

## Fredag den 22. februar 2008

Vi havde sat vækkeuret til klokken 6.30. I dag skulle vi se på den sidste af de 3 lejligheder, som vi havde aftaler på at skulle se. Efter morgenmaden, kom vi af sted omkring klokken 8. Vi tog bussen de få stoppesteder til U1 stationen Uhlandsstrasse. Her tog U1 hele vejen til den anden ende, hvorfra man skulle med S tog videre, eller rettere det virkede mest logisk. Vi kom til Alexander Platz, men der var ikke ret megen tid tilovers, hvorfor vi var nødsaget til at tage en taxa.

Lejligheden i Friedrichshain ligger i en meget velholdt ejendom og er i sig selv meget velholdt. Her er også en god og børnevenlig baggård. Det var klart den bedste af de lejligheder, vi havde set på. Ydermere var det en rar ting, at ikke alle og enhver har adgang til at komme ind, hvor de ikke har noget at gøre. Nogle af de andre ejendomme i den umiddelbare nærhed var dog ikke i synderlig god stand.

Da vi var færdige her tog vi U bahnen til Alexander Platz, hvorfra vi tog en bus tilbage mod Kurfürstendamm. Det var ved at være tid til frokost, hvorfor vi gik i KaDeWe, som er et enormt varehus med et ligeså enormt udvalg. Vi tog direkte på 6. Etage, som er madafdelingen

Efter denne tur, gik vi en etage længere op, hvor restaurationen er. Her er et meget stort udvalg indenfor en del kategorier. En besynderlig ting er, at man ud over at bestille specifikke retter, kan sammensætte sin menu selv, men her betaler man efter vægt indenfor nogle faste kategorier. Jeg fik en lækker pastaret.

På vej tilbage til hotellet var vi i en forretning ved navn Saturn. Det er en kæde af elektronikforretninger. Denne specifikke afdeling ved Europacenter har 5 etager pakket med en masse forskelligt forbrugerelektronik. Her kunne jeg få en del tid til at gå. Jeg besluttede mig for at købe nogle blanke cd og dvd skiver, da de er billigere hernede. Til min overraskelse, modtog man ikke kreditkort, såsom visa, hvilket satte mig i en lidt skidt situation, men heldigvis blev jeg reddet.

Vi tog tilbage til hotellet, hvor vi havde cirka halvanden time, før vores aftale hos en advokat klokken 17, som også er notar. Notarer er en vigtig del af en ejendomshandel. Mødet gik godt, men det tager lang tid, før en eventuel handel går igennem.

Da vi var færdige, tog vi en bus til Tegel lufthavn, som var lufthavn i det gamle øst. Ikke overraskende var terminalen bragt op til standard. Vi gik lidt rundt i lufthavnen, før vi tog tilbage mod hotellet.

Vi stod af bussen, og gik en tur i Kant strasse, som løber parallelt med Kurfürstendamm. Da vi langt om længe havde opbygget noget appetit, gik vi tilbage mod hotellet. Vi spiste til aften på en græsk restaurant i gaden ved siden af hotellet. Da vi var færdige omkring klokken 22, gik vi tilbage til hotellet, hvor vi var lidt på værelset, før vi gik i seng.

## **Lørdag den 23. februar 2008**

Da vi var stået op og fået morgenmad, tog vi bussen til DDR museet, som ligger ud til Spree. Dette museum har en masse ting fra det gamle østregime. Det var som at gå ind i et museum, hvor tiden var sat tilbage til 1950'erne, hvor det var mest udviklet. Her var endda også en Trabant, som bekendt var den bil, som det gamle regime lavede. At se dette museum var lidt at en fornøjelse, og gav et indblik i livet i det gamle øst, og kan måske delvist forklare, at der stadig kan findes forskelle mellem øst og vest.

Næste stop på turen var Bernauer Strasse, hvor jeg havde læst, at der skulle være et stykke af muren bevaret helt komplet fra denne tid, Dette satte selvfølgelig forventningerne op, hvilket ikke helt blev indfriet. Jeg havde ventet et vagttårn, hvilket ikke var tilfældet. Dog var ingenmandslandet i midten bevaret, hvilket alligevel gjorde det til en god oplevelse. På den ene side er der bygget et lille såkaldt dokumentationscenter, der også har et tårn, hvor man kan gå op i, og få en udsigt

Vi tog tilbage til Alexander Platz med sporvogn, hvor vi også kørte forbi vores gade i Friedrichshain. På Alexander Platz blev det også til en hurtig frokost. Dernæst gik turen ved hjælp af U bahn til KaDeWe. Her gik vi tur, før vi tog tilbage til hotellet.

På hotellet tilbragte vi lidt tid, hvor det også blev til en tur til den lokale købmand. Efterfølgende gik vi igen en lang tur på Kurfürstendamm, inden vi gik i Europacenteret. Her ligger en asiatisk

restauration, hvor vi spiste aftensmad. Efter aftensmaden tog vi tilbage til hotellet, hvor vi var på værelset til sengetid.

## **Søndag den 24. februar 2008**

I dag var det desværre afrejsedag. Da vi var kommet og, pakket og spist morgenmad, tog vi først til den nye hovedbanegård, hvor vi deponerede vore kufferter. Dette var en rar ting at kunne gøre, da vi gerne ville have noget ud af de resterende timer.

Vi tog videre til Alexander Platz, hvor vi gik tilbage mod banegården. Turen havde mange små afstikkere, blandt andet et loppemarked og en tur på Unter den Linden igen, hvor der også var en eller anden for loppemarked.

Sulten meldte sig efterhånden. Frokosten blev en slags hotdogs ved en tysk version af en pølsevogn, hvilket dog ikke gjorde maden mindre appetitlig. Vi havde stadig nogen tid, hvorfor vi ikke lige havde synderligt travlt med at komme tilbage

Tiden gik dog alligevel, og tiden var kommet til at få hentet bagagen, og finde perronen. Vi viste allerede, hvilken perron, toget burde afgang fra, hvilket ikke var ændret i dag. Udleveringen af bagagen fra deponeringen gik uden problemer.

Toget kom nogenlunde af sted til tiden, men hurtigt opstod der en forsinkelse på knap 20 minutter, hvilket dog blev indhentet i løbet af resten af turen. Transporttiden på 6½ timer gjorde, at der var god tid at snakke sammen og få behandlet en pæn del af indtrykkene fra turen.

## **Konklusion**

Denne 5 dages ferie alt i alt en god tur, og et godt afbræk fra hverdagen. Det virker som om, at Berlin vil være et godt sted at have tage til fra tid til anden, når man har 3-4 dage eller mere til rådighed. Det er et sted, der mere stor sikkerhed kan vente flere besøg.