

# Vores ferie til Tenerife

5. april 2008 – 12. april 2008

Punkt..... Side

Lørdag den 5. april 2008.....	3
Søndag den 6. april 2008.....	4
Mandag den 7. april 2008 .....	6
Tirsdag den 8. april 2008 .....	8
Onsdag den 9. april 2008 .....	9
Torsdag den 10. april 2008 .....	10
Fredag den 11. april 2008 .....	11
Lørdag den 12. april 2008.....	12
Konklusion.....	13

## Lørdag den 5. april 2008

Vækkeuret var sat til klokken 5, og det var tid til at stå op. I dag skulle vi på ferie. Lufthavnsbussen, der kører fra Banegårdspladsen til Tirstrup Lufthavn, havde planmæssig afgang klokken 6.15. Kort før klokken 7 ankom vi til lufthavn.

Der var allerede kø ved check in skranken, så vi måtte jo bare tage plads i køen. Efter nogen ventetid kom vi endelig igennem køen. Næste stop var sikkerhedskontrollen, som ikke var helt uden problemer, da vi havde et par dåsesodavand med. Vi måtte enten drikke dem hurtigt, eller miste dem. Nogle af os var lidt tørstige, så vi skyndte os at drikke dem.

Endelig kom vi igennem kontrollen uden problemer, og vi kunne nu kun vente på at skulle ombord på flyet. Tiden blev delvist brugt på at se udvalget i den ene butik, der findes i lufthavnen. Vi skulle som ventet flyve med en SAS Airbus A321, som planmæssigt skulle flyve klokken 8.20, men kom af sted 10 minutter forsinket. Dette gjorde dog ikke starten mindre sjov.

Efter vi kom op i march højde var det kun at vente på, at vi skulle lande igen. Efter små 5 timer og en let morgenmad, startedes landingsproceduren. Nedstigningsprocessen gik planmæssig, og vi landede planmæssigt i Tenerife Syd lufthavn klokken 12.45 lokal tid, som er en time bagefter os. Knægten havde lidt problemer med trykken for ørene under nedstigningen, men de traditionelle metoder syntes ikke at virke. Vi kom næsten direkte ind i bagageområdet, og fik hurtigt bagagen. Hurtigt kom vi ud, og igennem tolden, som der ligesom paskontrollen heller ikke var noget af. Spanien er en del af Schengen samarbejdet, der blandt andet betyder, at paskontrollen mellem landende er afskaffet.

Hurtigt blev vi mødt af to af guiderne, der fik os dirigeret i retningen mod den bus. For at komme med til det rette hotel skulle vi med bus 20. Vi fandt forholdsvis hurtigt bussen, men det tog sin tid, før kursen blev sat mod Costa Adaje, og dermed hotellet. Efter knap en halv times kørsel, ankom vi til hotellet.

Vi fik tildelt værelse 258 på anden etage med flot udsigt. Inden vi var kommet igennem køen til at få tildelt værelse og udleveret nøgle, kom et ældre ægtepar tilbage til receptionen. De havde været meget uheldige, da nogle ville hjælpe dem til deres værelse, men benyttede forvirringen til at stjæle en taske med blandt andet penge.

Inden informationsmødet klokken 16, nåede jeg en lille udforskningstur i Costa Adeje, som egentlig ikke er så stor igen. Alle nåede også at få pakket ud på ikke synderligt lang tid. Informationsmødet var en af de vanlige, man oplever på charterrejser, hvor man får en smule information omkring stedet, hvilket i dette tilfælde ikke var meget, og en gennemgang af, hvilke ture, man udbyder. Efter informationsmødet mødte vi et par og deres voksne børn og en svigerdatter fra Hirtshals, som vi snakkede med en rum tid.

Vi gik en op på værelset for en kort bemærkning, hvorefter vi var en tur ved det lokale minimarked, som også har et mindre udvalg i madvarer. Da vi havde været tilbage på værelset med varerne, gik vi en tur af strandpromenaden i Costa Adeje, som ikke er særlig lang, men der er en god udsigt og masser af klipper. Når bølgerne slår ind, ser det virkelig godt ud.

Da der gået lidt tid, begyndte vi at blive sultne, fandt vi en lille fortovsrestaurant, hvor vi fik pizza, som dog smagte noget anderledes end dem derhjemme. Da vi havde spist, gik vi tilbage mod hotellet, dog ikke alt for hurtigt. På hotellet sad vi lidt på balkonen, før vi trøtte gik i seng omkring klokken 22 lokal tid, og faldt hurtigt i søvn.

## **Søndag den 6. april 2008**

Vi vågnede cirka klokken 8, men der gik lidt tid før vi stod op. Da det var lykkedes for os at komme op, gik vi endnu engang en tur forbi det lokale minimarked, som er det eneste i nærheden, for at købe lidt ind til morgenmaden.

Godt klokken 10 forlod vi hotellet for at tage til søndagsmarkedet i Los Cristianos. Det forekom at tage lang tid, før bussen kom, nok på grund af antallet af ventene. Busserne kører efter en køreplan, men denne plan var vi ikke bekendt med. Klokken var vel omkring 10.45, da bussen endelig ankom,

nr 416. Vi skulle med til endestationen, så det var nemt at vide, hvor vi skulle af. Turen tog godt en halv times tid, hvorfor vi fik set noget af byen.

Da vi kom af bussen, var der dog lidt forvirring over, hvilken vej vi skulle, men vi fik heldigvis nogle gode anvisninger. Turen til markedet var cirka 500 metre, men inden vi kunne nå så langt, måtte vi håndtere en situation, hvor vi fik nogle skrabelodder, der sandsynligvis var til noget timeshare nummer af en eller anden slags. Denne slags var der kommet en advarsel imod på informationsmødet.

Endelig nåede vi frem omkring klokken 1130. Det første indtryk er, at dette er endnu et marked med masser af mere eller mindre brugbare ting til salg. Vi fik rundt på markedet, der var større end vi havde regnet med. Da markedet lukkede klokken 14, havde vi været omkring det hele, men vi kunne godt have brugt noget mere tid. Knægten fik købt et par solbriller, et legetøjsfly, Pokémon Diamond til Nintendo DS og en delfin med navn. Mormor fik købt et par sjaler, mens jeg fik købt vinduesvasker med magneter, så man kan vaske vinduer på begge sider samtidig.

Da vi var færdige ved markedet, gik vi over til stranden på den anden side af vejen. Denne strand var dog noget stenet, men der var nogle gode bølger, der kom ind over, og så virkelig flot ud. Vi brugte nogen tid på bare at iagttage bølgerne.

Vi gik af strandpromenaden i retningen tilbage mod hotellet. Ved havnen i Playa de Los Christianos, så vi på nogle bådture, men besluttede os bare for at se, hvilke muligheder, der var. Vi gik videre, og vi var ved at være sultne. I Playa de las Vista fandt vi en restauration, hvor vi alle kunne få noget spiseligt, som vi alle brød os om. Vi satte os til bords omkring klokken 15.30. Da vi var næsten færdige med at spise vores kylling med pommes frites, begyndte det at blæse lidt op og regne. Alle skyndte sig indendørs, mens dette stod på.

Da vi var færdige med frokosten, gik vi videre af strandpromenaden. Her er mange flotte steder og flotte butikker. Der var overraskende mange steder, der har et lille udvalg i kameraer, telefoner og andet elektronik. Vi kiggede efter et videokamera med harddisk. Priserne svinger meget, mest mellem 110 og 180 euro for et bestemt Sony kamera. Et sted i Playa Torviscas ved Puerto Colon

ville kun have 27 euro for det. Der var dog noget lusket ved det tilbud, eller så var det et godt tilbud som ikke var alligevel for at få folk ind i forretningen.

Vi gik videre og i Fañabe forlod vi strandpromenaden for at finde det hotel, hvor flere af os havde boet før ved en tidligere ferie til Tenerife. Turen fra markedet havde været lang, nok cirka 10 kilometre, hvorfor flere af os gerne ville have sluppet for at gå det sidste stykke hjem. Vi fik dog at vide, at der var langt til busstoppestedet. Nogle dage senere fandt vi dog ud af, at dette ikke helt holdt. Vi gik dog videre tilbage mod hotellet, men vi gjorde et stop ved et meget flot udsigtspunkt, hvor vi sad et stykke tid og så på bølgerne i den ligge klippelagune.

Lidt tid senere gik vi videre, og pludselig begyndte det at regne meget. Vi måtte søge ly i shoppingcenteret Paris, men det var lidt sent, da vi var blevet meget våde. Vi gik en hurtig tur i det lille shoppingcenter, der havde flere tomme butikker, inden vi tog en taxa tilbage til hotellet, som vi dog måtte vente på. Vi havde nok gået 12 kilometre fra markedet til det shoppingcenter, hvorfra vi tog en taxa.

Vi var tilbage på værelset cirka klokken 20.45, hvor vi hurtigt fik det våde tøj af, og pakkede de ting ud, vi havde købt på markedet. Vi gik ud på balkonen, hvor vi opdagede lyn, hvilket så meget flot ud denne aften. Resten af aftenen, tilbragte vi på værelset, og cirka klokken 23, var det sengetid.

## **Mandag den 7. april 2008**

Vi vågnede godt klokken 8, og kom nogenlunde hurtigt i gang, men det tog sin tid, før vi kom ud af døren. Klokken var godt 10, før vi kom af sted. Turen gik ind af strandpromenaden mod Costa Fañabe. Her gik vi den del, som vi ikke fik gennemført dagen før på grund af det pludselige regnvejr.

Der var god tid i dag, men efter nogen tid, fandt vi den forretning, der påstod at ville sælge et bestemt Sony kamera til 27 euro. Handlen blev gennemført, eller sådan så det ud. Betalingen skete manuelt at udfylde et kreditkortslip, der dog gav mulighed for at tilføje nuller. Her blev sat en streg, så dette kunne ikke lade sig gøre. Det virkede også lidt underligt at udfylde en papirblanket, når

forretningen havde en elektronisk, der kunne ses. Nu var man pludselig interesseret i at vide, at kameraet ikke var så godt igen, men de havde selvfølgelig et, som var meget bedre. Det var et fabrikat, som de fleste næppe har hørt om, men det så ud til at give bedre billeder.

Historien endte med, at der blev købt 2 kameraer, og efterfølgende skulle der ekstra batterier og hukommelseskort til. Det skulle vise sig, at nogen gik i fælden her, på trods af advarsler. Jeg så på et Pentax K100, som virkede som et godt kamera. Fordelen vil være, at eksisterende tilbehør vil passe til kameraet. Det kunne købes for kun 600 euro, men så kom der også et ekstra af de andre videokameraer med. Det lykkedes langt om længe at komme ud derfra uden at have købt det ekstra kamera. Sælgeren var dog lidt utilfreds med ikke at sælge det ekstra kamera, men det er jo vilkårene.

Da vi endelig var kommet videre, gik vi mod havnen, der ligger lige ved siden af. Vi kiggede os lidt omkring, før vi gik samme vej tilbage til hotellet. Vi var tilbage på værelset cirka 15.45, og efter et kort stop og en meget hurtig frokost, blev det tid til en tur i poolen.

Turen i og ved poolen var på en god times tid. Det var ikke synderligt varmt at være ved poolen eller i. Vandet var kun 26 grader, og luften et par grader koldere. Da solen var ved at være væk omkring 17.30, returnerede vi til værelset.

Efter lidt tid på værelset, gik vi tur ved den lokale strandpromenade, da de fleste af os ikke havde synderligt lyst til bare at være på et hotelværelse. Det var stadig solrigt med spredte skyer, så vi kunne ikke se over til øen La Gomera, som vi kunne den dag, vi ankom.

Klokken var cirka 19.45, da vi var tilbage. Vi var alle blevet sultne, så vi valgte at benytte os af hotellets tilbud. Dette er tag selv buffet med en del forskellige anretninger. Godt mætte var vi færdige omkring klokken 21.30, hvilket også er lukketid for restaurationen. Vi gik tilbage til værelset, hvor vi tilbragte resten af aftenen.

## Tirsdag den 8. april 2008

Vi vågnede omkring klokken 9 denne morgen, og tog os som vanligt god tid. Som de andre morgener, spiste vi på balkonen. En ting, som vi havde bemærket var, at der ofte var skyet omkring toppen af bjerget, vi kunne se fra balkonen.

Jeg ville gerne forbi en bestemt elektronikforretning, som vi havde fået udpeget af en af guiderne dagen i forvejen. På informationsmødet var man blevet fortalt, at man skulle være noget påpasselig med, hvor man køber den slags, men at guiderne kendte et par gode steder.

Denne dag tog vi bussen. Vi skulle have været af ved busholdepladsen Pleasure Island, men bussen syntes ikke at holde der ud fra den tur, vi havde kørt om søndagen. Vi kom i stedet af ved Palacio de coi Oresos. Da vi ikke var kommet af det rette sted, valgte vi af gå det sidste stykke, som ikke var helt så kort alligevel, men vi nød turen.

Butikken var dog ikke svær at finde. Der var et godt udvalg indenfor tv, kameraer, telefoner, lidt pc, men der var ikke rigtig noget, der fængede. Vi endte dog med at købe 2 hukommelseskort til de videokameraer, som var købt dagen i forvejen.

Turen gik videre af strandpromenaden, hvor vi drejede af ved Tropical Jardin. Her for enden fandt vi et shoppingcenter ved navn San Eugenio, hvor vi gik en tur. Det lykkedes knægten at finde et multispil til Nintendo DS, som fristede temmelig meget. Prisen syntes ikke rigtig, og sælger var noget uforskammet, så vi endte med at smutte igen, hvilket knægten ikke var helt tilfreds med.

Vi var ved at blive lidt sultne, så vi fandt en lille restauration i nærheden, hvor vi spiste frokost, som i dag bestod af en burger med pommes frites. Knægten ville være gerne have det spil, så vi endte med at gå tilbage og købe det.

Omkring klokken 14.30 begyndte vi at gå tilbage mod hotellet. Vi havde ikke travlt med at komme tilbage, så tempoet var ikke synderligt højt. Noget af tiden tilbragte vi ved lavastensmuren, hvor der holder mange firben til. Der var ligeledes også nogle gode bølger i dag



Omkring klokken 18.45 var vi tilbage ved hotellet. Jeg var lige en tur ved købmanden, men ellers blev resten af aftenen tilbragt på værelset. Knægten spillede en del på sin Nintendo DS, men det multispil, vi købte i dag, virkede ikke.

## **Onsdag den 9. april 2008**

Igen i dag vågende vi omkring klokken 9. Klokken 10.45 kørte bus 416 mod Fañabe, og det shoppingcenter, hvor vi havde købt det defekte multispil. Det var nemt at finde shoppingcenteret igen, og den forretning, hvor vi havde købt spillet. Uden problemer fik vi pengene tilbage.

Vi fik en tur i dette shoppingcenter igen. Her var overraskende mange butikker, der sælger kameraer og andet elektronik. I en anden forretning, fandt vi et andet spil Pokémon Ranger, som Knægten gerne ville have. Dette spil havde været i blandt de mange spil på det defekte multispil, så vi købte det nye spil.

Efterfølgende gik vi tur i området. Ikke så langt herfra skulle der være en anden elektronikforretning, som var blevet anbefalet af en af guiderne. Vi fandt butikken Visante, men først efter at have gået en omvej. Udvalget var noget mindre, og butikken var knap så stilfuld, som den anden elektronikforretning Maya, men stadig en del flere varer end så mange andre butikker.

Da det ekstra batterier til videokameraerne ikke passede til kameraerne, gik vi videre til den forretning, hvor kameraerne var købt. Vi var alligevel i nærheden. Igen uden problemer fik vi dem byttet til nogle, der rent faktisk passer.

Vi var lidt sultne, hvorfor vi gik i den nærliggende Netto for at købe et brød og lidt pålæg for at lave lidt hurtigt frokost. Noget stort var der ikke nogen af os, der var interesseret i lige nu. Frokosten blev nyt på en bæk med havudsigt. Vi så igen på firben og bølger.

Turen gik videre op gennem byen, bare for at se noget andet, end strandpromenaden. Her gik vi forbi endnu et shoppingcenter ved navn Plaza del Duque. Dette er meget flot lavet. En meget hurtig tur gennem shoppingcenteret, tyder på butikker i den mere eksklusive ende af skalaen. Vejen gik op

gennem den del, som vi havde været igennem på bussen, hvorfor vi gik tilbage på strandpromenaden, og fortsatte af denne tilbage til hotellet.

Da vi kom tilbage til værelset, besluttede vi os for lige at tage en tur op på solterrassen. Denne terrasse på den modsatte længe, så vi måtte gå lidt, men det var det værd. Der var i dag udsigt til La Gomera. I dag var vi også en kort tur ved poolen. Vi var også oppe på en anden terassen, hvor der er en lille ikke opvarmet spa.

Denne aften var der grillaften i hotellets restauration. Dette ville vi voksne gerne. Der blev selvsagt grillet, så der var også en del grillet kød. Dette smagte faktisk godt, men er vel sagtens noget, man også kan finde hjemme. Vi var tilbage på værelset omkring klokken 21. Jeg dog en lille tur i lobbyen på hotellet inden sengetid.

## **Torsdag den 10. april 2008**

Vi vågnede godt klokken 8, men det var lidt over 9, før alle var oppe. Efter vi var kommet rigtigt i gang og fået morgenmad, forlod vi værelset for at tage bussen klokken 10.45. Vi havde endelig fået en kopi af køreplan for bus nummer 416.

I dag var der et andet marked, som også var meget tættere på hotellet. Vi valgte alligevel at tage bussen dertil. Markedet havde nogle de vanlige turisting. Knægten var heldig i dag, da han fandt Need for Speed Pro Street til Nintendo DS, som det endte med vi købte. Denne gang blev spillet dog testet, inden vi gik derfra.

Da vi var færdige på markedet, tog vi en bus videre til Los Christianos. Inden afgang nåede vi dog at se politiet komme forbi på motorcykel. Vi tog bussen op til den plads, hvor markedet i søndags blev afholdt.

Denne plads var tom, som ventet, så vi gik tilbage ad strandpromenaden i retningen mod hotellet, der ligger i den anden ende af promenaden. Da vi var kommet et stykke på den anden side af havnen, var vi blevet sultne, så vi fandt en restaurant ved navn Chill Out. Da vi var færdige, gik vi videre.

Vi gik en tur op gennem byen, og endte med at finde et busstoppested, hvorfra vi tog en bus tilbage mod hotellet. Omkring klokken 18 var vi tilbage på værelset. Knægten tilbragte nu en del tid på at spille Nintendo DS.

Omkring klokken 20 gik Jeg en tur til den lokale strandpromenade, og en tur op til nogle af de nye ferieboliger, der er ved at blive bygget ikke langt fra derfra. Resten af aftenen tilbragte vi alle på værelset.

## **Fredag den 11. april 2008**

Vi vågnede cirka klokken 8.30. Klokken 10.45 var vi igen med bussen, men denne gang til shoppingcenteret San Eugenio, som vi også var ved forleden. Da vi havde været der før, var det ikke noget problem at finde stedet igen.

Det Pokémon Ranger spil, vi havde købt, virkede alligevel ikke. Det skulle vise sig at være noget besværligt at få gjort noget ved. Vi kunne ikke få pengene tilbage, men vi kunne få et multispil, og betale mere, eller komme tilbage senere for et nyt spil. Det endte med, at vi købte et andet spil, Super Mario DS, og måtte betale differencen.

Da vi var færdige, gik vi igennem byen, og kom til busstationen, og videre mod strandpromenaden, og forbi elektronikforretningen Maya. Her fandt Knægten endnu spil ved navn Mario Party til Nintendo DS, som vi købte.

Vi gik videre af strandpromenaden mod Los Cristianos. Endelig fandt vi en butik, der havde Pokemon Ranger til Nintendo DS, der rent faktisk virker. Knægten fik endnu et spil. Knægten benyttede sig af muligheden for at spille på vores tur i dag, hvilket Knægten var meget glad for.

Turen gik videre, hvor vi så en masse flotte steder. Vi gik forbi Chill Out, hvor vi spiste frokost igen i dag. Menuen i dag stod på burger og pommes frites for to af os, og kylling med pommes frites.

Da vi havde nydt vores frokost, gik vi videre mod Los Cristianos. Her gik vi op i nogle af de mindre

gader, hvor vi gik en rum tid, før vi fandt busstationen, hvor vi tog bussen tilbage til hotellet. Turen tilbage til hotellet tog cirka 40 minutter.

Efter kort tid på værelset, besluttede vi at tage tilbage til samme forretning, som vi købte de 2 videokameraer for at høre, om de nu havde kameraet til 27 euro. Vi tog bussen klokken 18.45. Dette havde de selvfølgelig ikke, da der pludselig var kommet en transport strejke i vejen. Forretningen var også flyttet, men ikke særligt langt.

Da vi var færdige, gik vi af strandpromenaden tilbage til hotellet, hvor vi var cirka 20.30, hvor vi fik lidt aftensmad. Resten af aftenen tilbragte vi på værelset. Noget af tiden blev fornuftigt nok brugt på at pakke lidt af bagagen.

## **Lørdag den 12. april 2008**

I dag var det desværre rejsedag. Vi havde sat vækkeuret til klokken 8, da ville være sikre på at nå at blive færdige med at pakke, inden vi skulle afsted. Det lykkedes os som ventet at komme op til tiden, hvor vi fik morgenmad og pakket resten af vores ting.

Klokken 11.15 var der afgang med bussen fra hotellet til lufthavnen. Som på starten af ferien, tog dette en halv times tid. Check in gik som ventet. Denne gang var der den lille forskel, at vi var sidste hold på Tenerife denne sæson, hvorfor guiderne også skulle med flyet.

Efter planen skulle flyet lette klokken 13.40, men dette var forsinket en halv times tid, så vi havde lidt længere tid til at kigge lidt på udbuddet i de forretninger, der var i lufthaven. Tiden gik, og endelig kom vi ombord på flyet.

Turen hjem var en af de vanlige ture, hvor vi også fik lidt frokost ombord. Tiden gik ikke så hurtigt som ventet, men i det mindste havde vi masser af benplads. Landingen var også en af de bedre, vi havde oplevet. Cirka klokken 20 var vi i terminalbygningen, hvor bagagen kom hurtigt.

Vi fandt hurtigt lufthavsbussen, som vi kom med. Turen gik hurtigt denne gang. Vi havde heldigvis en bil til rådighed, hvilket gjorde den sidste del af turen hjem noget nemmere, selvom der var et stykke hen til bilen.

## **Konklusion**

Vores ferie var alt i alt god. Selvom vi ikke var på nogle ture, fik vi alligevel oplevet lidt. Vejret var overvejende godt, og minder meget om sommer hjemme. Vi fik lidt regn søndag, men havde generelt cirka 23-26 grader med sol og skyer af og til.

Strandpromenaden, som vi gik mange ture ved, går helt fra Costa Adaje, hvor vi boede og hele vejen til Los Christianos. Dette er en noget lang en af slagsen. Hele turen er cirka 16 kilometre, hvor vi i alt har gået denne mere end end gang. Der er mange forretninger på denne, der sælger alt muligt forskelligt. En varegruppe man skal være lidt påpasselig med at købe er elektronik, da man kan blive snydt.

Alt i alt havde vi en god ferie. Der er temmelig mange turister i byen, og deraf også mange hoteller, men det er en ganske acceptabel destination efter en lang vinter. Dog er april ved at være sidst på sæsonen for turister fra Norden.