

Rejsen til

Berlin

8. august 2008 –  
15. august 2008

Punkt..... Side

Fredag den 8. august 2008 .....	3
Lørdag den 9. august 2008.....	4
Søndag den 10. august 2008 .....	6
Mandag den 11. august 2008 .....	7
Tirsdag den 12. august 2008 .....	9
Onsdag den 13. august 2008 .....	11
Torsdag den 14. august 2008 .....	12
Fredag den 15. august 2008 .....	13

## Fredag den 8. august 2008

Jeg havde sat vækkeuret til klokken 6.30, men jeg vågnede lidt før, og kom hurtigt i gang. Jeg fik tjekket mail, og surfede lidt inden jeg skulle af sted. Jeg kom ud af døren klokken 7.35, således jeg kunne nå toget med planmæssig afgang klokken 8.05. Lidt uheldigt glemte jeg at få noget morgenmad med.

I toget mødte en musiker fra symfoniorkesteret ved Musikhuset, som skulle til München, som sad på rækken bag mig. Vi nåede at snakke i cirka 20 minutter, inden vi blev afbrudt, af en anden, som også havde en pladsreservation.

I toget på vej ned gennem Jylland, fik jeg foretaget et par opkald, da der var et par småting, som jeg ikke havde nået at få ordnet, inden afrejse. Da dette var ordnet hørte jeg noget musik på min mp3 afspiller, mens jeg læste lidt i Lonely Planet bogen.

Ved Neümunster stod en passager på, som satte sig på sædet ved siden af mig. Han var lidt nysgerrig type. Toget blev lidt forsinket i Hamburg på grund et problem med et sporskifte. Dette betød en forsinkelse på 11 minutter, hvoraf de 8 blev indhentet. Vi var inde på hovedbanen klokken 14.39, kun 3 minutter forsinket.

Jeg fandt forholdsvis hurtigt billetkonteret til at kunne købe en billet til U-bahn. Der var dog en anelse kommunikationsproblemer, men det lykkedes at få en billet. Det var nemt at finde sporet, hvor toget kørte fra, men kunne ikke finde billetstemplern, så jeg kom ikke med det første tog. Kom med et tog, og jeg stod af på Alexanderplatz, hvor jeg skiftede til U5.

Toget stoppede ved Frankfurter Tor, og jeg stod af. Jeg fandt hurtigt genvejen. Jeg fandt hurtigt den rigtige opgang, med det hjælp også, at jeg havde været der før. I første omgang fandt jeg ikke den rigtige lejlighed.

Jeg var inde i lejligheden cirka klokken 1540. Den var blevet rigtig flot indrettet. Jeg fik pakket ud, hentet sengetøj i rummet i kælderen og tømt postkassen. Herefter tog jeg en tur i supermarkedet Rewe cirka kl 17, hvor jeg fik købt noget mad og sodavand.

Jeg havde kun fået en anelse at spise, inden jeg tog hjemmefra, og en halv liter sodavand indtil nu hele dagen. Da jeg kom tilbage til lejligheden, spiste jeg derfor noget af det indkøbte mad. Det var godt at endeligt få noget indenbords.

Godt klokken 18.30 ville jeg ned til East Side Gallery, men gik lidt af vejen tilbage mod Rewe for at tage billeder. Jeg gik væk fra supermarkedet, og kom igennem Simon Dach Strasse. Her var mange spisesteder og mange mennesker.

Jeg havde ikke synderligt travlt. Mødte Matt fra Australien ved broen ved Waschauer Strasse U bahn. Jeg tog mange billeder ved broen ved stationen. Hurtigt herefter fandt jeg Spree og East Side Gallery.

Dog gik jeg over på den anden side af floden, hvor jeg sad på en bænk et stykke tid. Jeg gik tilbage over Spree og tog et nærmere kig på East Side Gallery. Der var mange flotte malerier på muren, der var godt en kilometer lang.

Jeg var ved at være træt og det var ved at være mørkt, så jeg ville gerne tilbage, men ville ikke gå tilbage. Lidt heldigt fandt jeg en taxa forholdsvis hurtigt. Jeg var tilbage i lejligheden omkring klokken 21.30, men der gik dog cirka 1½ time, før jeg kom i seng.

## **Lørdag den 9. august 2008**

Jeg vågnede lidt over 8. Der gik dog godt 2 timer, før jeg var ved Frankfurter Tor. Jeg var noget usikker på, hvordan man fik købt en dagsbillet, så jeg nåede ind på posthuset. Det lykkedes dog at få en billet på stationen.

Med et enkelt skift på Alexanderplatz, nåede jeg stationen Mohren Strasse. Jeg ville se stedet, hvor førerbunkeren var, men det viste sig at jeg gik forbi uden at indse det. Der var intet tilbage nu, og stedet var lavet om til en parkeringsplads. Jeg så dog stedet på tilbagevejen fra næste punkt på programmet.

Jeg fandt mindesmomentet for Holocaust. Fysisk er delen over jorden en samling rektangulære søjler i mørkegrå beton i sporlige rækker, men i forskellig højde. Gulvniveauet gik også op og ned. Der er også et museum under søjlerne, der beskriver historien, og der er dagbogsuddrag. Det er alment kendt, at dette var en grusom ting, der blev begået, men når man indser, hvor systematiseret processen var, bliver det virkelig ubehageligt.

Jeg gik videre til Sony Center, hvor jeg tilbragte en del tid. I centeret var jeg inde i Sony Style butik, hvor der alle mulige Sony ting til salg. Sony Center er et flot sted, og jeg tog derfor nogle billeder der.

Næste punkt var panoramapunktet som var her i nærheden, men dette var lidt svært at finde, men det lykkedes til sidst. Elevatoren er den hurtigste i Europa. Det hurtigste er 8,5 m/s. Hele turen på de 82 meter gøres på 20 sekunder. Der er en meget flot udsigt herfra og man kan virkelig se langt væk.

Jeg gik ind i det nærliggende shoppingcenter. Sulten meldte sig, og jeg fandt et sted, hvor jeg fik en pizzabagel til frokost. Turen gik herefter videre til Brandenburger Tor. Gåturen derop foregik i et meget roligt tempo. Jeg var her et kort stykke tid, før jeg gik videre.

Næste punkt var Rigsdagen, hvor jeg gerne ville ind, men køen var temmelig lang, så jeg besluttede mig for ikke at stille mig i køen. Jeg gik videre mod hovedbanegården, men fandt noget simpelt springvand, som jeg fik en del billeder af.

Jeg gik videre til hovedbanen, hvor jeg fik købt nogle dagskort til U banen. Da jeg alligevel var der, gik jeg lidt rundt, og fik således et par billeder i kassen. Turen gik herefter videre til Sejrsøjlen, der fejrer krigen i 1864.

Turen gik videre ind i selve Tiergarten, hvor jeg fandt noget, der mest af alt minder om en mini udgave af Botanisk Have, som jeg brugte noget tid på at udforske. Jeg gik også noget rundt i parken, før jeg gik tilbage til Brandenburger Tor.

Efter noget tid var jeg endelig tilbage ved Brandenburger Tor, hvor jeg sad på en bænk lidt. Det var ved at blive mørkt, og jeg var en anelse træt, så jeg tog en taxa tilbage til lejligheden. Jeg var tilbage cirka 21.45, hvor jeg gik noget let til aften, og ikke så længe efter gik jeg i seng.

## **Søndag den 10. august 2008**

Jeg vågde lidt over 8 igen i dag og fik rolig start. Det blev tid til at tage af sted godt klokken 10, hvorfor jeg tog M10 til Warschauer Strasse for at tage U1 til Gleisdreieck, men måtte af på Kottbusser Tor på grund af sporarbejde.

Turen gik videre med Alexanderplatz med U8 og derfra videre med U2. Det skulle vise sig, at det ville have været nemmere at have taget erstatningsbussen, men denne løsning forekom i første omgang noget vanskelig.

Dagens første stop var det tekniske museum, hvor jeg ankom omkring klokken 11.30. Jeg gik rundt på museet i over 3 timer. Man har en meget stor samling indenfor toge, så man kan se udviklingen, som har været på området gennem årene.

Man har også ny bygning med fokus på skibsfart og fly. Bygningen er i 4 etager, hvoraf de 2 er med skibsmodeller og de sidste 2 er med fly. Skibsmodellerne er virkelig flotte. Det var også meget spændende at gå rundt blandt flyene. Flyene er mest af ældre dato, og få dele af passagerfly. Man har også flydele fra Messersmitt M109 og en Lancaster som blev brugt under krigen. Der var også et par andre mindre samlinger om blomster og tekstiler, hvilket jeg sprang over.

Jeg ville se Rock Photo Gallery, som er et gallery, som har billeder af rockstjerner i plakatstørrelse, og virker lidt som et anderledes sted. Jeg tog derfor undergrundsnettet til Kastanieallee i Prenzlauer Berg.

Det havde regnet lidt, mens jeg var på teknisk museum, men nu regnede det for alvor. Jeg var også en anelse sulten, så jeg besluttede mig for at spise en sen frokost på Burger World på Kastanieallee, hvor jeg fik cheeseburger med pommes fritter. Efter at have spist, gik jeg videre. Det regnede stadig men ikke så meget.

Hurtigt fandt jeg porten, som første til den baggård, hvor galleriet er placeret. Ifølge guidebogen skulle der være åbent, men kunne ikke komme ind. Gik lidt rundt og endte op ved Mauerpark, hvor der hver søndag er loppemarked. Klokken var ved at være 17, så man var i gang med at pakke sammen. Jeg gik rundt alligevel en tur.

Jeg gik rundt i Mauerpark, hvor man går inde i Death Strip. Da muren stod kom man meget sjældent levende herfra. Det var en meget speciel oplevelse at gå rundt i dette område. Det var lidt fugtigt i vejret og skyet, hvilket gav en lidt speciel stemning.

Næste punkt denne dag, var en tur med M10 videre til Gedenkstätte Berlin Mauer, som er et stykke af muren, med zone i midten, som er bevaret. Denne er i Bernauer Strasse, hvor en østtysk soldat sprang over, mens muren var ved at blive bygget. Klokken var vel over 18, så jeg kunne ikke komme op, så jeg kunne se ned over zonen, men jeg tilbragte alligevel noget tid der, før jeg tog M10 den anden retning igen.

Jeg forventende, at M10 kom forbi Alexanderplatz, men nej. Med M10 kommer man tilbage til lejlighed, hvor jeg var cirka klokken 20. Jeg var der ikke særligt længe, før jeg var med U5 til Alexanderplatz, som jeg gerne ville opleve om aftenen. Jeg var lidt lækkersulten, så jeg købte en donut. Gik lidt rund på pladsen, hvor jeg også tog nogle billeder.

Det blev tid til noget rigtigt aftensmad. Da jeg ikke ville lave noget selv, var jeg på et fastfood sted kaldet Flammengrill, hvor jeg fik en karrywurst med pommes fritter. Der var ikke andre mennesker, så jeg fik lejlighed til at snakke med ekspedienten, som er på min egen alder. Så fik jeg også øvet min på tysk. Da jeg havde spist, tog jeg tilbage til lejligheden, hvor jeg var kort før klokken 22. Her blev jeg til jeg gik i seng.

## **Mandag den 11. august 2008**

Jeg vågnede først omkring klokken 9 denne dag. Hurtigt fik jeg noget morgenmad. Køleskabet var dog lidt tomt, så jeg tog i supermarked Rewe for at handle lidt ind. Omkring klokken 11 var jeg ude af døren.

Jeg valgte ikke at tage en dagsbillet med, men købte en på stationen. Det var planen at tage till Alexanderplatz for at tage op i fjernsynstårnet, men køen var for lang til, at jeg ville vente på at komme op i selv tårne. Jeg gik derfor om på pladsen, hvor jeg tog nogle billeder.

Turen gik derefter videre med U2 til Stadtmitte, som ikke er ret langt fra Checkpoint Charlie. Jeg så en forretning, som skiltede med iPhone3G. Godt nok var den udsolgt, men det man kan ikke købe den uden tysk adresse eller bankkonto, og skal have abonnement hos TMobile. Det var en meget snakkesaglig ekspedient.

Jeg gik videre, og tilbragte noget tid omkring Checkpoint Charlie. Det er noget af en turistmagnet, og der var en del denne dag. Turen gik videre med bus M29 til endestationen ikke ret langt fra Kurfürstendamm.

Bogstavelig talt gik tur i KaDeWe. Det er et stormagasin i 7 etager, der selvsagt har mange varer indenfor næsten alle kategorier. Jeg købte lidt slik. Turen gik videre og ind elektronikkæden Saturn, som er en elektronikforretning med et pænt stort udvalg på de 5 etager. Her kan man få megen tid til at gå her. Jeg så på en linse til mit nye digitale kamera, men 230 euro syntes mange penge, når de andre virker fint.

Efterfølgende gik jeg lidt rundt i Europa center, hvor jeg lige fik et par enkelte billeder i kassen, før jeg gik udenfor ved pladsen ved siden af. Der var mange mennesker, og et eller andet improviseret show, som jeg ikke kunne se. Jeg fik nogle billeder af kirken.

Turen gik videre til Bahnhof Zoo. Jeg var dog ikke inde, men det var herfra, at der afgår en del forskellige busser. Jeg ville med bus 100 til Rigsdagen. Her oplevede jeg den første reelle forsinkelse med transportsystemet hernede, om ellers virker meget pålideligt.

Jeg regnede med, at der ikke ville være så lang kø til Rigsdagen nu, men det var der. Jeg spurgte et ældre tysk par, som lige havde været inde, hvor lang ventetid der var. De havde ventet en time. Jeg var lidt træt i benene, så jeg ville ikke vente en time.



Jeg ville gå lidt rundt på Unter den Linden, men jeg orkede ikke, så jeg tog bus 100 videre til Alexanderplatz. Lidt tid springvandet jeg var, hvor jeg igen tog kameraet frem. Af nysgerrighed tjekkede jeg, hvor lang køen til fjernsynstårnet var. Den var stadig for lang til, at jeg gad at vente på at komme derop.

Efter et kort stop på selve pladsen, tog jeg U5 til Sanitärstrasse, da jeg ville have noget aftensmad. Jeg fandt ikke et spisested, som jeg havde fået beskrevet hjemmefra, så det endte med, at jeg tog i Rewe, hvor jeg købte noget brød. Det blev selvsagt en let aftensmad denne aften. Resten af aftenen var jeg i lejligheden.

## **Tirsdag den 12. august 2008**

Jeg var gået lidt tidligt i seng dagen før, men kunne ikke falde i søvn før alligevel. Dette forhindre mig ikke i at vågne klokken 5.20, hvor jeg ikke kunne sove mere. Jeg valgte at stå op lidt i 6, da jeg ville en tur i Rigsdagen, og tænkte, at det nok ville være bedst at gøre dette tidligt.

Lidt over 7 forlod jeg lejligheden. Jeg tog U5 til Alexanderplatz og derfra bus 100 til Rigsdagen, hvor jeg ankom 5 minutter i 8. Dette var tid nok til at komme langt foran i køen. Jeg var med elevator nummer 2 oppe.

Jeg gik rundt deroppe, hvor jeg også fik lejlighed til at tage en masse billeder. Desværre var vejret noget gråt i det, og det småregnede af og til. Jeg var også inde i kuplen, hvor jeg også tog en dekl billeder. Jeg var på vej op, men gik nedad igen.

Turen gik herefter videre med bus 100 igen denne gang med endestation ved KaDeWe. Jeg gik hen til EuropaCenter. Jeg var lidt lækkersulten, hvorfor det blev til kylling ved KFC. Turen gik derefter videre ned af Kurfürstendamm. Tempoet var langsomt, da jeg havde ondt i den ene knæet og den ene hæl. Jeg måtte stoppe 2 gange for at sidde ned.

Jeg fandt udstillingen Story of Berlin, som gennemgår byens historie. Senere fandt jeg ud af, at det skulle være en multimedieudstilling, hvilket var til at overse. Dette betød desværre, at jeg ikke rigtigt syntes, at den var noget ved. Jeg var inde på museet cirka 11.30.

Turen gik derefter videre med bus M29 til Gedankstulle Deutche Weitarstand, som beskriver det tyske modstand til regimet under 2. Verdenskrig. Den mest beromte enkeltaktion er attentatforsøget 20. juli 1944. Udstillingen var gratis. Alt materiale hangt op er pa tysk, men man kan ogsa fa en horeguide pa engelsk, hvilket jeg ikke var klar over. Museet virker mere gennemfort med dens beskrivelser. Jeg fik indtryk af, at det mest var folk under uddannelse, intellektuelle og kunstneriske kredse, som var i den modstandsbevægelsen.

Jeg tog M29 tilbage til Kurfurstendamm. Endnu engang var jeg en tur i Saturn. Her fandt jeg nogle nogle film. Ret mange kontanter havde jeg ikke med, hvorfor jeg ville betale med visa kortet. Det kunne man ikke for beløb under 50 euro. Alligevel ville man tillade det, hvis jeg kunne fremvise billedid, som jeg ikke lige havde pa mig. Jeg fandt situation meget markelig og trels. Hvem ellers ville forlange billedid for at betale med visa kort for 150 kroner.

Jeg ville se museet for fotografi. Udstillingen er blandt andet af Helmut Newton. Masser af billeder af nøgne kvinder, billeder fra Cannes, paparazzibilleder. Jeg var pa museet omkring klokken 1530. Det var lidt spændende, men et sted, man skal vare interesseret i at besøge.

Turen gik derefter videre til Bahnhof Zoo som ligger lige ved siden af. Jeg gik tilbage pa pladsen ved Europacenter, hvor jeg tog nogle billeder. Her mistede mit dæksel til linsen til mit nye kamera, men jeg fandt en fotoforretning i Europacenter, hvor jeg kunne købe et nyt dæksel. Jeg fik ved denne lejlighed ogsa købt nogle film.

Jeg gik over i KaDeWe. Her købte jeg et par sort/hvid film til analoge kamera. Jeg syntes, at det ville vare en spændende ting at prøve igen. Jeg sa lidt nermere pa bogafdelingen. Jeg sad dog i en stol her et stykke tid, for jeg gik videre for at finde bus 100 til Alexanderpladz, hvorfra jeg tog U5 to stop længere end normalt.

Jeg fandt ring center 1, men gik ikke inde. Lidt herefter fandt en lille kiosk med netadgang for 50 cent for en halv time. Jeg benyttede lejligheden til at skrive et par mails. Turen gik til supermarkedet for at købe brød. Aftensmaden blev indtaget i lejligheden, hvor jeg var cirka klokken 21. Det havde varet lidt af en lang dag.

## Onsdag den 13. august 2008

Jeg vågnede først omkring klokken 9 denne morgen, selvom jeg var kommet i seng cirka klokken 23 dagen før, men jeg var lidt træt. Jeg fik dog en rolig start. Jeg forlod først lejligheden kort før klokken 11.

Første tur var med M10 fra rundkørslen for enden af gaden til Bernauer Strasse, da jeg ville op i tårnet, så jeg kunne se ned over stykket mellem muren. Da jeg havde set dette, gik op til Bernauer Strasse U bahn station for at tage U2 til Alexanderplatz.

Jeg bemærkede, at køen igen var lang til at komme op i fjernsynstårnet. Jeg var lidt småsulten allerede, så jeg spiste en karrywürst med pommes frites. Turen gik videre mod museumsøen, hvor der selvsagt er en pæn del museer. Jeg overvejede DDR museet, men gik forbi.

Det endte med at gå ind på det tyske historiske museum. Her har man for tiden en udstilling åbent 19. og 20. århundrede. I det 19. århundrede var der fokus på samlingen af de tyske stater og lidt om industrialiseringen. Det 20. århundrede var primært en fotoudstilling om luftbroen og tiden efter krigen. En del af museet kan man ikke komme til, da man er ved at lave om.

Da jeg var færdig med museet, gik jeg videre af Unter den Linden og nåede efter noget tid Brandenburger Tor. Der var en gadekunstner, der havde en ting kørende med en glaskugle. Dette fik en god fotoserie.

Klokken var nu godt 15 før jeg gik videre. Gik over i parken Tiergarten som er temmelig stor. Jeg gik lidt rundt, sad lidt på en plæne og gik videre rundt. Tog en masse billeder. Brugte blandt andet de to sort/hvid film, som jeg havde købt i KaDeWe. Det er en stor park, så det lykkedes mig at bruge næsten 3 timer på at gå rundt i parken.

Turen gik videre med bus 100 til Bahnhof Zoo. Her gik jeg lidt rundt. Jeg var lidt sulten, så det blev hurtigt planen, at jeg ville have noget kinesisk, spis alt hvad du kan, på den kinesiske restaurant, som ligger i EuropaCenteret. Der burde være åbent nu, men det virkede ganske lukket.

Jeg gik ud af centeret og kom hurtigt med bus 100 til Alexanderplatz. Bussen var der, men ville helst have prøvet S bahn, men jeg valgte den nemme løsning. På Alexanderplatz gik jeg lige til U5, og efter et par minutter kom et tog. Ved et rent tilfælde kom til at sidde overfor et par fra Århus, som jeg kom i snak med.

Jeg stod af ved Frankfurter Tor, og tog direkte hjem. Her lavede jeg noget hurtigt til aftensmad. Der var to StarTrek film på kabeleins på TV, så jeg tændte for fjernsynet, og så det meste af den første film. Jeg var dog stadig lidt træt, så jeg valgte ikke at se den næste, men i stedet gå i seng.

## **Torsdag den 14. august 2008**

Jeg vågnede lidt i 8, men tog den med ro. Jeg slumrede lidt på sofaen, mens jeg overvejede, hvad jeg skulle lave. Alligevel lykkedes det mig at komme over til bageren efter morgenbrød. Her havde jeg ikke været endnu.

Cirka klokken 11 var jeg klar til at tage af sted. Jeg tog U5 til Alexanderplatz, hvor jeg skiftede til U2, hvor jeg stod af ved Mohrenstrasse. Jeg havde besluttet mig for at se museet for kommunikation. Man har en udstilling, der beretter om kommunikation gennem historien. Der er noget ganske kort om de mere primitive metoder, hvorpå man hurtigt går over til lidt om kort og brev, for til sidst at vise noget telefoni. Man har også lidt om nettet. Man har også nogle robotter, der leger på det store gulv lige når man kommer ind. Det var lidt sjovt at se.

Jeg til videre til Potsdamer Platz, hvor jeg gik lidt på opdagelse og fotosafari. Jeg gik ind i Sony Center, hvor jeg var cirka et kvarters tid, før jeg gik videre til mindesmærket for Holocaust ofrene. Her var jeg ligeledes et kvarters tid, før jeg gik videre til Brandenburger Tor, hvor jeg kun var ganske kort. Jeg håbede på, at gadekunstneren fra dagen før var der igen i dag, men nej.

Herfra tog jeg bus nummer 100 til den nordiske ambassade. Bygningen ser flot ud udvendig fra, men er endnu flottere indvendig fra. Der var en computer man kunne låne med netadgang, hvilket jeg benyttede mig kortvarigt af. Jeg gik videre af en sidegade i forhold til, hvor bussen kørte. Jeg fik øje på læbestiften og pudderdåsen, hvorfor jeg gik i den retning.

Klokken var også ved at være 16, og jeg havde ikke endnu fået frokost. Jeg gik derfor ind på KFC. Betjeningen var meget langsom, men det lykkedes da endelig at komme igennem køen. Maden var da ganske i orden, men smagte nok lidt bedre, når man nu havde måtte vente sådan på den.

Næste stop var endnu en tur i KaDeWe. Jeg var der nu ikke så længe denne gang, men nok til at miste stedsansen, derinde. Det lykkedes mig dog at komme ud forholdsvis hurtigt igen. Jeg overvejede nu, hvad næste punkt skulle være, men der var ikke rigtigt nogle idéer tilbage.

Flere gange havde jeg ville med et S tog fra Zoo, så jeg gik i den retning. Jeg kunne ikke finde ud af, hvor jeg skulle hen, da jeg var kommet ind på stationen, hvorfor jeg endte med at tage en bus 200 til Alexanderplatz for at tage en anden rute.

Jeg stod af på pladsen, hvor jeg spiste det slik, som jeg havde købt i KaDeWe, og fik en sodavand. På pladsen fik jeg et par billedserier af nogle spurve. Turen gik herefter videre med U5 hjem, da det gik hurtigst. Jeg var tilbage i lejligheden omkring klokken 20. Dette havde været en rolig dag i forhold til de andre, hvorfor jeg ikke var nær så træt.

Omkring kl 21 gik jeg en tur ned af gaden og ud på Frankfurter Tor. Jeg var en anelse sulten, men kunne ikke finde stedet med de billige kyllinger, så det endte med, at jeg spiste på Burger King. Jeg var tilbage i lejligheden cirka 22-15, hvor jeg var resten af aftenen.

## **Fredag den 15. august 2008**

Jeg vågnede cirka 7.30, men der gik en lille times tid, før jeg stod op. Kom i gang kom jeg da, og hentede noget brød hos bageren. Efter morgenmaden hjemme, begyndte jeg at pakke og gøre klar til at tage hjem.

Jeg gik op i Rewe med tomme flasker, og gik en lille tur i området, inden jeg tog tilbage til lejligheden. Jeg var i Rådhusarkaden, hvor jeg fandt et par plastickæder til min mobiltaske. Jeg havde mistet den jeg købte på Kreta. Jeg var en tur på McD ved Frankfurter Tor, før jeg gik tilbage til lejligheden. Tilbage i lejligheden, pakkede jeg de sidste ting, før jeg tog til hovedbanegården.

Jeg ankom sikkert på Hovedbanen næsten en time før toget kørte. Inden afgang fik købt et par sodavand. Turen til Hamburg på knap 2 timer og gik forholdsvis hurtig. I Hamburg var sædet ved siden af reserveret, af Kirsten en social og sundhedshjælper fra Herning. Hun træner hvaler og hunde ved siden af som en slags hobby, men har levet af det. Vi snakkede godt sammen, faktisk næsten hele vejen op til Kolding. Hun stod af i Vejle. De sidste 50 minutter hjem tog godt nok lang tid, men jeg kom trods alt hjem.