

Turen til Berlin

17. marts 2010 –
28. marts 2010

Punkt..... Side

Onsdag den 17. marts 2010.....	3
Torsdag den 18. marts 2010.....	4
Fredag den 19. marts 2010.....	5
Lørdag den 20. marts 2010.....	7
Søndag den 21. marts 2010.....	8
Mandag den 22. marts 2010.....	9
Tirsdag den 23. marts 2010.....	10
Tirsdag den 24. marts 2010.....	12
Torsdag den 25. marts 2010.....	13
Fredag den 26. marts 2010.....	14
Lørdag den 27. marts 2010.....	16
Søndag den 28. marts 2010.....	17

Onsdag den 17. marts 2010

Alarmen på mobiltelefonen satte som ventet i gang klokken 6, hvorfor jeg hurtigt kom op. Jeg var stadig noget træt, idet jeg kun have fået cirka 4 timers søvn. Der var ikke andet for end at komme op og i gang.

Cirka klokken 720 blev til min overraskelse hentet af min mor og kørt til Banegården. Her var jeg af denne grund i meget god tid. Tog kørte ind på perronen cirka 10 minutter før afgang. Kort efter steg jeg ombord og fandt min plads.

Turen sydover gik som ventet og for engang skyld helt efter køreplanen. Det var nu alligevel en noget kedelig tur. At sidde i et tog i cirka 6½ timer er nu ikke det mest spændende. Jeg havde ikke taget en rejseguide frem, da jeg ikke var frisk på at læse. Det lykkedes dog at få nogle korte lure undervejs, hvilket var noget tiltrængt.

Lidt overraskende ankom toget 4 minutter forsinket på Lehter Bahnhof. Tidsplanen var ellers blevet overholdt ned til minuttet ved alle andre stop. Jeg steg af toget, og begav mig i retningen af DB S bahn billetkontor for at købe togbilletter.

Da disse var sikret, begav jeg mig i retningen af Frankfurter Tor, og lejligheden. Her ankom jeg kort efter klokken 15. Jeg benyttede noget tid til at pakke ud og få redt op. Dette tog omkring en times tid.

Jeg ville ikke spendere resten af dagen i lejligheden eller i lokalområdet, hvorfor jeg tog toget til Bahnhof Zoo. På vejen derover var der billetkontrol. Jeg var dog en tur på McD på Alex. Første stop var en tur i KaDeWe. Efter cirka 20 minutter gik turen videre til Saturn i EuropaCenter. Jeg havde ventet at finde et bestemt SD kort og nogle tomme DVD skiver. Dog fik jeg købt nogle blueray skiver.

Turen gik herfra videre til Cyberport Store i nærheden af Checkpoint Charlie, hvor jeg købte nogle flere blueray skiver og dvd skiver, før jeg tog tilbage til Saturn i EuropaCenter, hvor jeg købte nogle dobbeltlags dvd skriver.

Der var nu ikke så meget tid tilbage på min togbillet, hvorfor jeg straks ville vende tilbage til lejligheden. Til mit held kom der en bus 100 lige som jeg ankom til stoppestedet. Denne tog jeg med til Alex, hvor jeg tog en u bahn hjemad. Jeg stod af toget med 4 minutter tilbage på billetten.

Klokken var lidt over 20, da jeg var tilbage i lejligheden. Hurtigt herefter gik turen til Rewe for at få handlet ind. Jeg havde intet til aftensmaden. Det blev til et par simple ting, som jeg fik købt, før jeg tog hjemad.

Jeg var tilbage i lejligheden cirka klokken 21, hvor det hurtigt blev til aftensmad. Selvsagt blev jeg i lejligheden resten af aftenen. Jeg var simpelthen for træt til andet. Jeg brugte noget tid blandt andet på at skrive dette, inden jeg gik i seng omkring klokken 23.

Torsdag den 18. marts 2010

Jeg vågnede omkring klokken 8, og tog mig god tid til at komme i gang. Efter at være kommet igennem den vanlige morgenrutine, forlod jeg lejligheden kort før klokken 10 uden planer for dagen udover at se, hvorvidt der var kø ved Rigsdagen.

Første stop var dog Alexanderplatz, hvor jeg var en tur i Galeria Kauhoff, hvor jeg købte en blueray skive med Aquarie fisk og et par sokker. På vej ud købte lidt slik. Jeg tog bus nummer 100, og kunne se, at der som ventet var kø ved Rigsdagen, hvorfor jeg tog med til endestationen på Bahnhof Zoo. Her købte jeg togbilletter til min mor, og spurgte om vej til en bestemt hal, hvor Finn skulle spille bordtennis.

Jeg tog U2 hele vejen der op, men havde lidt problemer med at finde hallen, men det lykkedes med lidt hjælp fra et par forbipasserende. Jeg fandt derfra hurtigt hallen, og fik købt billet. Ikke længe

efter begyndte kampen, som var spændende at følge. Finn vandt kampen. Efter kampen snakkede jeg kort med ham, før vi begge skulle videre. Han virkede noget overrasket over mit fremmøde.

Fra hallen tog jeg sporvognen tilbage til lejligheden, hvor jeg spiste lidt frokost. Omkring klokken 1515 tog jeg videre. Turen gik først til Alex, hvor jeg gjort holdt, og spenderede lidt tid i Galeria Kaufhoff uden at købe noget.

Efter cirka 10 minutter tog jeg videre i retning af hallen for at se Finns anden kamp. Det var en meget tæt kamp, hvor de skiftedes til at vinde et sæt, men Finn kom desværre for kort i sidste sæt, og tabte dermed kampen.

Efter kampen kom Finn op efter et kort stop hos sin træner, hvor vi snakkede noget sammen, blandt andet lidt om bordtennis. Reglerne er blevet ændret noget, siden jeg sidst spillede, hvilket udelukkende var på hobbyplan.

Finn var heldigvis kommet videre på at have vundet flest sæt. Der var cirka 45 minutter til, at han skulle spille en kamp mere mod en anden puljevinder. Da der ikke var så meget ventetid, besluttede jeg mig for at vente, og se den sidste kamp. Den sidste kamp var knap så jævnbyrdig. Finn vandt 4-2 i sæt, og kom dermed videre fra kvalifikationen.

Kort efter tog jeg hjem, hvor jeg ankom godt klokken 20. Mor var i lejligheden. Vi fik tid til at snakke lidt sammen, før vi tog en tur i Rewe. Vi var tilbage i lejligheden omkring klokken 2145, hvor vi tilbragte resten af aftenen.

Fredag den 19. marts 2010

Vi vågnede omkring klokken 830. Der var endnu ikke lagt planer. Vi tog os nogenlunde god tid denne morgen. Jeg havde aftenen inden fået en sms, der fortalte, at Finn skulle spille kamp klokken 1115.

Efter en meget kort snak besluttede at tage hen for at se kampen. Ved det bord, hvor Finn skulle spille var der dog en damedouble i gang mellem et par fra Japan og et fra Tjekkiet. Det var en tæt kamp, som japanerne endte med at vinde.

Cirka 20 minutter forsinket kom Finn i gang med kampen. Han lagde godt ud og vandt første sæt meget tæt. Finn tabte desværre de næste 4 sæt med meget små marginaler, og dermed kampen. Finn havde set os på tilskuerpladserne, og kom hen til os efter kampen. Spilleren, han var oppe imod er noget bedre placeret på verdensranglisten.

Efter kampen gik vi ned på Kastnienalle, hvor vi dog ikke var længe, før vi tog en sporvogn videre, og stod af ved Freidrichstrasse. Vi gik først en tur i Dussmann, før vi tog bus 200 videre til Bahnhof Zoo.

Klokken var godt 14, da vi ankom til Bahnhof Zoo, hvor vi spiste vores madpakke. Efter cirka 20 minutter tog vi S bahn til Grünewald. Det er herfra man transporterede jøderne fra Berlin til diverse koncentrationslejre. Der var ellers meget stille derude, og man kunne høre trafikken i baggrunden.

Da vi var færdige her, tog vi bus M19 hele vejen til U bahn stationen Mehringsdamm, der er endestationen i den anden ende. Vi fandt en bænk, hvor vi sad i cirka 10 minutter, før vi tog bussen M19 tilbage til KaDeWe.

Vi tilbragte en del tid på at gå rundt i KaDeWe, som er en attraktion i sig selv, før vi tog en U2 til Alex, hvor vi ankom omkring klokken 18. I nærheden af Alex er der et shoppingcenter ved navn Alexa, hvor vi gik en tur. Mor købte noget brillerens i en bod udenfor.

Omkring klokken 19 tog vi toget hjem. Kort efter ankomst hjem, tog jeg en tur i Lidl. På vej hjem snakkede jeg med et par tyskere, der sad i en sofa på fortovet. Jeg var gået forbi samme sofa på vej derhen, hvor de også sad der.

Inden længe efter hjemkosten, gik mor i gang med at lave aftensmad. Cirka klokken 2030 spiste vi flæskesteg med kartofler og sovs. Resten af aftenen var vi i lejligheden, hvor vi blandt andet så lidt fjernsyn, inden vi gik i seng.

Lørdag den 20. marts 2010

Vi stod op omkring klokken 930, og fik en stille start. Klokken var godt 11 før vi kom ud af døren, hvor vi begav os i retningen af undergrundsstationen. Der var kun et enkelt punkt på planen for dagen, hvilket var det loppemarked på vestsiden af Tiergarten.

Loppemarkedet var 2 ”gader” med boder på hver side. Hver gade var cirka 150 meter lang. Der var et stort udvalg af mange forskellige ting ved de forskellige boder, men det mest var nogle meget gamle ting, som ingen af os var interesseret i alligevel.

Efter at have tilbragt cirka halvanden time på loppemarkedet, tog vi toget til Bahnhof Zoo. Herfra tog vi bus 110 til Oskar Helene Heim i retningen af Krumme Lanke. Her kommer man igennem et enormt villakvarter men mange pæne og velholdte huse.

Vi fik et tip om at tage bus 285 videre til Steiglitz, men benyttede os ikke af det. Turen gik videre i, hvad vi troede var samme retning med bus 115, men endte nærmest så langt man kunne komme på den 2 zoners billet. Vi tog derfor samme bus til endestationen i den anden ende på Fehrberliner Platz, hvorfra vi tog U7 til Gneisenaustrasse.

Her gik vi en tur omkring i området, før vi fandt et lille sted blandt en masse cafeer og smårestauranter, der blandt andet serverer døner kebab. Klokken var omkring 1630, og vi var begge sultne.

Turen gik videre, indtil vi var ved Meringsdamm. Her tog vi bus M19 til Europacenter. Vi gik ind i Saturn, som er en elektronikforretning i samme retning som Elgiganten derhjemme. Her købte jeg nogle flere blanke DVD skiver.

Herfra ville vi begge gerne hjem, hvorfor vi tog bus nummer 100 til Alex, og herfra U5, dog til Samatiter Strasse, da vi ville en tur i Lidl. Det blev tog en tur i Netto i stedet, hvor vi gik købt et par småting, før vi gik tilbage til lejligheden.

Vi var tilbage i lejligheden omkring klokken 1930, og tilbragte resten af aften i lejligheden. Det var nu også rart med noget hjemmelavet mad. Det regnede dog noget i løbet af aftenen. Om dagen havde det mest været skyet og omkring 14 grader.

Søndag den 21. marts 2010

Jeg vågnede omkring klokken 830, hvor jeg stod op. På computeren så jeg lidt af en serie, inden mor stod op. Vi tog os mere end almindelig god tid denne morgen. Klokken var over 11, inden vi kom ud ad døren.

Oppe ved Mauerpark i Prenzlauerberg er der hver søndag et stort loppemarked. Alle kan i princippet købe sig en stand for en dag, og sælge ud af alt muligt. Udvalget er stort, men det meste er nu noget gammelt bras. Det regnede også noget af tiden.

Efter at have spenderet et par timer der, tog vi videre ned mod Bernauer Strasse stationen. Ikke langt derfra er der både et stykke af muren, som er bevaret, men der var også en ettermistisk statue af den østtyske grænsevagt, der sprang over pigtrådshegnet, da man var i gang med at bygge muren.

Det tog nogen søgning, før jeg fandt stedet. Statuen var væk, men den jernstolpe, hvorfra den hang var der stadig. Det begyndte igen at regne, så vi tog undergrunden til Alex, og derfra tilbage til lejligheden, hvor vi var tilbage omkring klokken 15.

Vi spiste en sen frokost i lejligheden, eisbein, før vi omkring klokken 1630 begav os ned til Ring Centeret nede for enden af gaden. Vi tilbragte noget tid i Center 1, hvor vi kiggede lidt på forretninger, før vi gik videre til center 2. Den sidste forretning, vi var i, var Media Markt. Her kan man købe diverse elektriske apparater, såsom fjernsyn, hårde hvidevarer, computerudstyr og så videre. Butikkerne lukkede klokken 18, og vi forlod centeret.

Det var planen at tage ringbanen en tur rundt. Dog måtte vi af på Halensee, da toget mod forventning ikke kørte videre. Vi havde en formodning om, at samme tog kørte videre, men kørte i stedet tilbage. Af denne grund stod vi af, og tog toget tilbage til Halensee, og et tog videre. Vi kom dog ikke længere end til Messe Nord, hvor vi igen måtte.

Der opstod en undring om hvorfor, men vi fandt ud af, at der var sporarbejde. Vi tog toget tilbage til Westkreuz, hvorfra vi tog et andet tog til Alex. Turen gik herfra videre til lejligheden, hvor vi ankom kort før klokken 20. Resten af aften tilbragte vi i lejligheden. Jeg gik vasket lidt tøj.

Mandag den 22. marts 2010

Vi vågnede omkring klokken 930, men tog os gevaldigt god tid. Først omkring 1145 forlod vi lejligheden og bevægede os til undergrundsstationen, hvor vi tog toget til Alex. Solen skinnede og der var cirka 12 graders varme.

Fra Alex tog vi en bus 100 til Rigsdagen. Køen var som ventet lang til Rigsdagen. Det var dog heller ikke planen, at vi skulle ind. Vi gik videre til Brandenburger Tor, hvor vi tilbragte lidt tid på begge sider af ”muren”. Der var en del politi tilstedet. På vej væk fandt vi så ud af, at der var placeret en taske foran den amerikanske ambassade, og man frygtede, at dette var en bombe.

Vi gik videre i retningen af Potsdamer Platz. På turen gjort vi stop ved Holocaust mindesmærket, der tog sig godt ud i det gode vejr. På Potsdamers Platz tog vi et par billeder med et ben på hver side af muren.

Turen gik herfra videre. Planen var at se Märkisches Museum. Det dog med, at vi kom med toget i den forkerte retning, så vi måtte skifte og tage toget tilbage. Helt let at finde museet var det ikke. Vi gjort holdt på en lille plads, hvor vi spiste en meget let frokost, mens vi orienterede os i den Lonely Planet bog, jeg havde med.

Efter en kort søgning fandt vi museet, men der var lukket om mandagen. Vi havde gået forbi et andet sted med Berlin modeller på vejen, som syntes at være et spændende sted. Vi gik her tilbage,

og gik ind. Dette er et sted, hvor man har en model af det indre Berlin, og er meget flot, og overraskende detaljeret.

Efter en times tog vi videre. Vi fandt en U bahn station, hvor vi tog toget til Alex. Herfra tog vi bus 200 tilbage til Potsdamer Platz. Her gik vi hurtigt til Potsdamer Platz Arkaden, hvor sportsbaren Play Off ligger.

Klokken var knap 17, så vi gik lidt rundt, før vi forlod arkaden igen. Vi havde regnet med at "finde" det gode tilbud, hvor man kunne spise 2 personer for 7 euro. For at samle lidt appetit gik vi en tur i Sony Center og Sony Style butikken.

Omkring klokken 18 var vi tilbage ved Play Off, og fandt hurtigt et bord, hvor vi kunne spise. Det var lidt heldige, idet der var mange reservationer til denne aften. Efter en stor og velmagende middag, trillede vi nærmest tilbage til busstoppestedet.

Fra busstoppestedet tog vi en bus M48 til Alex, og derfra en u bahn hjemad. På vejen hjem stoppede vi på en lille kiosk, der også er en netcafé. Her tilbragte vi lidt tid med at være på nettet. Mor gik hjem først, mens jeg var tilbage til klokken 21. Resten af aftenen var vi i lejligheden.

Tirsdag den 23. marts 2010

Jeg vågnede omkring klokken 8, og kom forholdsvis hurtigt op. Der skulle komme en klokken 9 for at læse nogle målere af i badeværelset. Han ankom cirka 10 minutter før. Han snakkede en del med mor, men fik stadig lavet det, han skulle.

Kort tid efter fik vi morgenmad i køkkenet, hvorefter jeg omkring klokken 10 tog ud til det etnografiske museum i Damhlem Dorf. Jeg var noget heldig med tog, da jeg nærmest gik lige fra det ene til det andet, og til det tredje på vej derud.

Det er et stort sted, hvor man primært har kunst op til det tidlige 20. århundrede fra alle dele af verdenen. Desværre var den europæiske del lukket. Stedet er stort, og der er alligevel meget at se

derude. Er man interesseret er dette sted bestemt et besøg værd. Specielt den mesoamerikanske og stillehavsregionen har meget med masker og afbildning af mennesker, hvilket man ikke ser så meget af andre steder. Jeg fik det indtryk, at den afrikanske kunst mere eller mindre har stået stille meget længe.

Efter dette besøg tog jeg tilbage til undergrundsstationen. Ved indgangen købte jeg lidt spiseligt, da jeg var lidt sulten. Klokkeren var omkring 1430. Jeg tog undergrunden til Wittenbergplatz. Hurtigt gik jeg i retningen af Saturn i Europacentret. Jeg tilbragte noget tid med at kigge, før jeg gjorde et stop på Europaplads.

Herfra tog jeg bus 200 til Mohrensstrasse, og derfra undergrunden videre til Märkisches Museum, som ligger i en kirke. Den øverste etage er en indrette som den gotiske kirke, som den oprindeligt var, mens stueetagen fortæller en kort historie om forskellige bydele, mens underetagen fortæller historien omkring byens udvikling igennem tiderne. Det er en forholdsvis spændende historie, der blandt andet illustrerer, at udviklingen pludselig begyndte at gå stærkt.

Klokkeren var omkring 1730, da jeg var færdig. Jeg fandt en bænk udenfor, hvor jeg sad i cirka 20 minutter. Jeg havde bemærket, at der var 2 biler, som var parkeret lige lovligt tæt på hinanden. Der gik dog ikke længe før begge bilejere ved deres biler. De begyndte diskutere skadens omfang, men kunne tydeligvis ikke blive helt enige.

Jeg forhold stedet før det eventuelt løb helt af sporet, uden at der dog var antræk til dette. Jeg tog hen til nærmeste u bahn station, hvorfra jeg tog toget til Alex, der derfra toget hjemad. Jeg var dog en tur i Lidl på vej hjem. Omkring klokken 1845 var jeg tilbage i lejligheden. Mor var der dog ikke, men kom knap en times tid senere. Vi fik noget aftensmad derhjemme, og blev ellers i lejligheden resten af aftenen.

Tirsdag den 24. marts 2010

Vi vågnede omkring klokken 830. Efter vi var kommet igennem morgenrutinen, gik vi ned til genbrugsforretningen, hvor mor havde købt en madras billigt. Vi fik slæbt denne hjem til lejligheden på en klapvogn.

Turen gik hurtigt videre med undergrunden til Alex, hvorfra turen gik videre med S-banen til hovedbanegården. Det var min plan at se det medicinhistoriske museum, men dette havde mor ikke lyst til.

Af denne grund tog vi en bus til Potsdamer Platz, hvor vi efter et kort ophold tog videre med bus 200 til Europlads. Det blev til en kort tur i Eurobutikken, før vi gik over på Europlads, hvor vi satte os på en bænk. Vejret var godt, cirka 14 grader og solskin.

Lidt tid senere besluttede vi os for at gå en tur ned af Kurfürstendamm. Det var som altid en meget pæn gade med en del forretninger. Der var dog flere tomme reklamebure. Noget tid senere var vi nede omkring U-bane stationen Ulandsstrasse.

Klokken var omkring 14. Mor ville gerne tilbage til lejligheden. Vi besluttede os for at tage hjemad, og på vejen hjem købe en stegt kylling ved boksen for enden af gaden. Som så mange gange før smagte denne kylling godt.

Vi blev i lejligheden i en del tid, hvor vi fik gjort lidt rent. Omkring klokken 1630 tog vi toget til Alex, hvorfra vi fandt en bus M48, der kører til Zehlendorf i sydvest. Heldigvis kunne vi få to sæder på forreste række ovenpå.

Ruten, som bussen kørte var en meget flot rute, der kørte igennem et par bydele i den retning. Efter knap en time, ankom bussen til sin endestation. Her steg vi af, og begav os til bussen foran, der kørte samme rute tilbage til Alex. Det var allerede mørkt nu, men turen var stadig flot.

Omkring klokken 2030 var vi tilbage i lejligheden. Selvsagt blev vi i lejligheden resten af aftenen, hvor vi blandt andet så noget fjernsyn, før sengetid. Det havde dog været en udmærket dag, hvor vi også fik set lidt.

Torsdag den 25. marts 2010

Vi vågnede omkring klokken 8. Denne morgen var også en af dem, hvor vi tog os god tid. Omkring klokken 11 tog jeg dog alene af sted. Mor blev hjemme, da hun gerne ville have noget orden på lejligheden.

Jeg startede med at tage op til hovedbanegården. Det var planen, at jeg ville se medicinhistorisk museum, der ligger i nærheden. På trods af skiltningen, lykkedes det mig ikke at finde stedet, hvorfor det blev til en meget kort tur, før jeg fandt en bænk. Solen skinnede og det var pænt lunt.

Lidt tid senere tog jeg en bus, nummer 245 til Europaplads. Her blev det til et stop i Saturn, før jeg fandt en siddeplads på pladsen, hvor jeg kort nød varmen. Efter en lange vinter følte 19 grader godt lunt.

Klokken havde nu lige passeret 13. Inden længe ville jeg gerne have noget frokost. Jeg besluttede mig for at ville have frokost på en bestemt diner, som også står beskrevet i den guidebog, jeg havde med. Af denne grund tog jeg bussen til 4 stoppesteder.

Herfra skulle der ikke være langt. Det endte dog med, at jeg kom en omvej på cirka halvanden kilometer, inden jeg fandt stedet. Til min overraskelse var der dog lukket på dette tidspunkt. På hjørnet var der et hjørne, der kunne bruges som bænk, hvorfor jeg satte mig ned.

Sulten havde nu meldt sig. Selvom det ikke længere er så meget af en modeting, som de har været, besluttede jeg mig alligevel for at tage på Hard Rock Cafe. Der var dog et stykke derop, men jeg besluttede mig for at gå alligvel.

Hurtigt efter ankomsten, fik jeg anvist et bord og menukortet. Man gav sig dog god tid til, at jeg kunne beslutte mig for, hvad jeg ville have. Jeg besluttede mig for den 10 ounce klassiske burger, der dog af udseende var lidt skuffende, men alligevel smagte godt.

Efter frokosten gik jeg i langsomt tempo op til Europaplads. Her var en del mennesker. Klokkeren var snart 16, så jeg besluttede mig for at tage en tur til Neukölln, hvor fotoforretningen, der har mit kamera til salg ligger. Jeg så kameraet i vinduet, men gik alligevel ind for at spørge. Jeg havde glemte kvitteringen hjemme, og de kunne heller ikke finde kvitteringen. Chefen var der ikke, så ekspedienten fik navn og nummer, så man kunne ringe dagen efter.

Herfra gik turen med to forskellige tog tilbage til lejligheden. Her ankom jeg omkring klokken 1730. Hurtigt herefter gik vi en tur i Rewe, der er et af de supermarkeder, der er i området. Vi fik købt et par småting, og vendte tilbage til lejligheden. Mor ville gerne en tur i Netto, da der var en ting, som hun gerne ville have med hjem.

Da hun kom hjem, spiste vi aftensmad i lejligheden, hvor vi blev resten af aftenen. Mor skulle hjem dagen efter, hvorfor de sidste af hendes ting blev pakket inden sengetid. Ellers så vi lidt fjernsyn om aftenen.

Fredag den 26. marts 2010

Jeg havde sat min telefon til at ringe klokken 630. I dag skulle mor hjem. Vi har hurtige til at komme op og i gang. Det blev også til en hurtig morgenmad, inden afgang, der var omkring klokken 730.

Turen over til ZOB tager en god time. Vi var i god tid derovre. Af denne grund var der mere end rigelig tid til at få kufferten ombord på bussen og sagt farvel. Lige et par minutter over 9 forlod bussen ZOB.

Lige udenfor stationen, mødte jeg et par kinesere, som så ud som om, at de ikke viste, hvor de skulle hen. Jeg spurgte om, hvor de skulle hen. De nævnte et hostel i nærheden af hovedbanen. Jeg

fortalte, at jeg skulle op til den nærmeste undergrund, hvorfra de kunne tage et tog, og skifte ved Zoo. Jeg var meget hjælpsom, også da de skulle købe billet. De kunne ikke få købt et dagskort, hvorfor jeg ville give dem den ene enkeltbillet, jeg havde tilovers, hvor der stadig var noget tid tilbage på. De tilbød dog selv at betale for den, og måtte købe en enkeltbillet.

Vore veje skiltes ved Zoo. Jeg tog dog kun toget et enkelt stop videre. Jeg satte mig på en bænk på pladsen. Der var dejlig solskin og varmt. Efter noget tid gik jeg videre hen over Europaplads og mod Zoo. Jeg endte på en Dunkin Donuts, hvor jeg sat en times og nød en brownie.

Jeg tog en bus videre til Kreuzberg, hvor jeg gik en tur rundt en lille times tid. Da jeg var færdig her, tog jeg tilbage til lejligheden, hvor jeg var omkring klokken 13. Jeg blev en times tid i lejligheden, før jeg igen tog ud.

Turen gik først til Potsdamer Platz, hvor jeg var en tur shopping arkade, uden dog at finde noget, jeg var interesseret i. Jeg fandt et sted at sidde på en bænk. Ved siden af sad en mor med sin veninde og sit barn. Barnet ville af en eller anden grund gerne lege, hvorfor jeg spillede med.

Derfra gik turen tilbage til Europaplads, hvor jeg gik lidt rundt i kvarteret i en god times tid, før jeg begav mig i retningen af Hard Rock Cafe. Her ankom jeg omkring klokken 17. Der var ikke ret mange mennesker.

Jeg besluttede mig for at spise til middag her. Da der ikke var ret mange mennesker, var der god tid til at snakke lidt med de forskellige gæster. Personalet var ret venlige og søde. Maden smagte godt, ligesom den øl jeg gik. På grund af den gode service, og den gode tid, besluttede jeg mig for at give godt med drikkepenge.

Fra restauranten gik jeg til Bahnhof Zoo, hvorfra jeg tog et tog til Alex, hvor jeg skiftede til undergrunden og kørte hjemad. Jeg stod ad af en station længere ude, end jeg plejer. Jeg ville en tur i Netto, inden jeg kom tilbage til lejligheden. Her var jeg omkring klokken 1930, og blev der resten af aftenen.

Lørdag den 27. marts 2010

Jeg vågnede flere gange i løbet af natten. Omkring klokken 8 var jeg oppe i en halv times tid, men var stadig noget træt, hvorfor jeg gik i seng igen. Omkring klokken 11 vågnede jeg igen. Denne gang stod jeg op.

Det var min plan at komme hurtigt i gang og ud af døren. Den plan faldt dog hurtigt i vasken. Først kort før klokken 13 tog jeg undergrund til Alex. På Alex så jeg en del af den udstilling omkring murens fald, før jeg var en tur i Saturn.

Efter et stykke tid tog jeg en sporvogn til Harkischer Markt, hvor jeg gik en tur i Henckman Höfe, der er et gårdmiljø med butikker og cafeer. Hver gård i hver sin stil, men stadig flot lavet. Efter at have tilbragt noget tid der, gik jeg en tur i området, inden jeg tog et undergrundstog tilbage til Alex.

Fra Alex tog jeg en bus M48, og stod af ved et shoppingcenter i Steiglitz. Her tilbragte jeg cirka en halv times tid, før jeg tog et tog til Kurfürstendamm. Ikke langt fra stationen fandt jeg en bæk, hvor jeg satte mig, Klokken var nu godt 16.

Jeg tilbragte en del tid på bænken, før jeg gik til KaDeWe, hvor jeg gik en tur. Turen gik derfra videre til Saturn i EuropaCenter. Da jeg var færdig gik jeg en tur ud på Europaplads, hvor jeg sad på en slags bæk. Solen skinnede i det mindste nu.

Da sulten begyndte at melde sig, gik jeg ned til Hard Rock Cafe. Der var heldigvis ikke så mange gæster endnu, så der var god tid. Det var det samme personale på arbejde som aftenen før. Servitricen var endda den samme. Selv da der blev lidt mere travlt, havde hun overskud til lidt ekstra, hvilket jeg satte stor pris på.

Da jeg var færdig med middagen, gik jeg op til Zoo, hvorfra jeg tog en S bahn til Alex. Her blev det til en kort tur i Galeria Kaufhoff, hvor jeg købte to par sokker. Turen gik videre mod Netto på Frankfurter Allé. Her skulle jeg købe hasselnødder til mor, som jeg dog ikke kunne finde. Derfra

ville jeg gå en tur i Lidl, som dog lige var lukket. Af denne grund gik jeg en tur i Rewe for at købe nogle sodavand, så der var nogle til min næste tur.

Jeg var tilbage i lejligheden omkring klokken 21. Kort efter ankomsten var jeg en tur i kælderen med sodavandene og noget sengetøj. Derfra var det tid til at pakke kufferten, hvilket gik forholdsvis hurtigt. Resten af aftenen brugte jeg mere eller mindre på disse noter, før jeg gik tidligt i seng.

Søndag den 28. marts 2010

Jeg havde sat begge ure til at ringe klokken 8. Det var desværre blevet afrejsedag. Søvnens var dog noget urolig. Der var god tid denne morgen, så der var ingen grund til at stresses. Jeg fik pakket det sidste, og rydde resten op i lejligheden.

Omkring klokken 1040 forlod jeg lejligheden for at tage op til hovedbanengården. Turen derop tager en halv time. Ved et tilfælde ser jeg, at toget afgår et par spor længere ovre, hvorfor jeg ikke skulle spille tid på at finde sporet.

Toget var lidt for sent til afgang. Jeg fandt hurtigt mit sæde. Jeg havde betalt for at komme på første klasse. Jeg kunne desværre ikke få de billige billetter til 399 kroner. Orange billetterne kostede 544 kroner. Derfra var der ikke langt til 599 kroner. De sidste kroner var det værd, men jeg havde dog valgt den billige billet, hvis der havde været flere. Turen hjemad gik efter planen, og vi var inde i Århus til tiden.