

Turen til

Berlin

9. juni 2010 –
20. juni 2010

| Punkt..... | Side |
|---------------------------------|------|
| Onsdag den 9. juni 2010 | 3 |
| Torsdag den 10. juni 2010..... | 4 |
| Fredag den 11. juni 2010..... | 5 |
| Lørdag den 12. juni 2010 | 6 |
| Søndag den 13. juni 2010..... | 7 |
| Mandag den 14. juni 2010..... | 9 |
| Tirsdag den 15. juni 2010 | 10 |
| Onsdag den 16. juni 2010 | 11 |
| Torsdag den 17. juni 2010..... | 12 |
| Fredag den 18. juni 2010..... | 13 |
| Lørdag den 19. juni 2010 | 14 |
| Søndag den 20. juni 2010..... | 15 |
| Generelt..... | 16 |

Onsdag den 9. juni 2010

Dagen startede med, at jeg vågnede klokken 545, hvilket var et kvarter før vækkeuret. Jeg kom hurtigt i gang med morgenrutinen. Omkring klokken 715 var det tid til at komme af sted. Regnen siglede ned.

Efter et kort stop ved bageren, gik jeg videre til Banegården. Hurtigt fandt jeg spornummeret, hvorefter jeg gik ned til rette sport. Kort efter gik jeg ombord. Da Kasper ikke var ved sporet, ringede jeg, og fortalte, hvor det var henne, og kort efter var vi begge ombord.

Turen til Berlin gik stort set efter planen. En del af turen gik jo selvfølgelig på at snakke, og vi fik vendt nogle emner på vej til byen. Da vi ankom på hovedbanen, var det allerede et gensynet glæde for mig. Det var også blevet noget bedre vejr, på den gode side af 25 grader og solskin.

Efter at have købt billetter til det lokale transportsystem, tog vi videre med s banen til Alex. Her gjorde vi et stop for en slags hotdog, før vi tog mod lejligheden, hvor vi var omkring klokken 1520. Det blev til en hurtig udpakning, før vi kort efter klokken 16 tog videre.

Turen til først til Alex, hvorefter vi tog en bus 200 til Bahnhof Zoo. Her gik vi lidt rundt, før vi gik en tur i Europacenter og den Saturn, der er der. Det lykkedes os at tilbringe et par timer der, hvilket syntes at være gået meget hurtigt.

Godt klokken 19 gik vi ned af Kurfürstendamm. Efter kort tid fandt vi Hard Rock Cafe, hvor vi spiste aftensmad. Den Hickory burger smagte temmelig godt. Vi besluttede os for at blive for at drikke et par øl, hvilket fik tiden til at gå hurtigt. Personalet var venligt, specielt servitricen og en af bartenderne.

Klokken var omkring 23, før vi forlod stedet. Omkring midnat var vi tilbage i lejligheden, hvor vi blev til sengetid, der ikke var så vanvittigt meget senere. Vi var begge lidt trætte, hvilket der ikke var meget at sige til, eftersom vi havde været tidligt oppe.

Torsdag den 10. juni 2010

Jeg vågnede omkring klokken 945, og fik en stille start på dagen, hvor jeg tog mig mere end god tid om de forskellige ting. Omkring klokken 1130 begyndte jeg at blive lidt nervøs for Kasper og en lille halv times tid senere besluttede jeg mig for at banke på døren.

Godt klokken 13 var vi ude af døren. Vores første punkt på dagsordenen var et besøg på det tidligere Stasi hovedkvarter. Denne giver en kort historie om Stasi og af de effekter, som man benyttede sig af. Nogle kontorerne var bevaret præcist som de var, dengang Stasi indstillede deres ”virksomhed”.

Turen gik herfra videre til Alex, hvor vi tilbragte noget tid, før vi fik tanket drikkevarer, og tog en bus til Potsdamer Platz. Klokken var blevet omkring 16, og vi begge var lidt sultne. Vi valgte en af restauranterne i Sony Center, hvor menuen nu stod på karrywürst.

Efter denne overdådige middag, gik turen videre til Sony Style Store, hvor vi slap de indre nørder løs. Noget tid senere gik vi ud på pladsen, men satte kort tid efter kursen ned ad Am Ministergarten, hvor der for enden ligger en parkeringsplads. Dette var stedet, hvor førerbunkeren lå.

Efter et kort ophold gik turen videre til Monumentet for de myrdede Jøder. Vi valgte se den underjordiske udstilling, hvilket som ventet var noget hårdt at komme igennem. Det, der skete under krigen, bliver pludselig meget virkeligt, når man får sat et par ansigter, navne og en del dagbogsuddrag på. Derpå tilbragte vi noget tid ved den udendørs udstilling, hvor vi blandt andet benyttede lejligheden til at få vendt indtrykkene.

Herfra gik vi videre til Rigsdagen, da jeg foreslog, at vi kunne se, hvor lang køen til kuplen var, hvilken mod forventning var kort. Vi ville gerne have været på den guide tur, hvor man også kommer op på tilskuerpladserne i parlamentssalen, men der var ikke plads.

Ventetiden var kun 20 minutter, hvilket vi formodede var tidspunktet og det meget gode vejr. Vi gik rundt i kuplen og på taget i en times tid, før vi gik i retningen af Brandenburger Tor. Efter et par billeder, satte vi os på en bænk i et stykke tid.

Vi var begge lidt sultne og trætte, hvorfor vi besluttede os for at tage tilbage til lejligheden. På vej hjem stoppede vi ved den lokale grillsnak i den anden ende af samme gade, hvor vi købte en grillkylling med pommes frites, som vi med hjem.

Klokken var omkring 2230, da vi var tilbage, hvor vi spiste aftensmad. Selvsagt blev vi i lejligheden resten af aftenen. Klokken blev da på den anden side af midnat, før vi ret så trætte kom i seng.

Fredag den 11. juni 2010

Vi vågnede begge omkring klokken 10, men tog os god tid til at komme i gang. Klokken var dog omkring klokken 12, før vi kom af sted. Første stop var Saturn på Alex, hvor vi skulle have fat i nogle batterier.

Turen gik videre til Wannsee, hvor der er adgang til huset, hvor man holdte den berømte, eller måske rettere berygtede, konference den 20. januar 1942, der endte med "Den endelige løsning". Det tog en del tid at komme derud, men det var det værd. Stedet gik et indblik i baggrund for, hvorfor dette kunne ske, samt dokumentet, der banede vejen for uhyrlighederne.

Efter besøget gik turen tilbage i retningen af midtbyen. Vi stod af efter 2 stop på stationen Grünewald, hvorfra Jøde deportationerne fra Berlin gik ud fra. Det var til trods for fortiden et meget fredfyldt sted, hvor man kunne høre noget af storbyens larm.

Vi gik i retningen af det nærliggende busstoppested. Klokken var nok nu omkring 1630. Herfra tog vi bus M19 til KaDeWe, hvor vi tilbragte lidt tid med at gå rundt. Inden vi forlod forretningen, købte vi noget vandt, hvoraf det meste blev indtaget på en bænk ikke langt derfra.

Omkring klokken 19 gik vi i retningen af Hard Rock Cafe, hvor vi spiste aftensmad. Det var igen et godt måltid mad. Vi valgte at tage dessert med, hvilket var noget meget. Cirka klokken 2120 tog vi hjemad, hvor vi ankom cirka 50 minutter senere. Resten af aftenen tilbragte vi i lejligheden, hvor fjernsynet blev tændt.

Lørdag den 12. juni 2010

Jeg vågnede omkring klokken 745, og der gik ikke længe, før jeg kom i bad. Efter en lidt lang morgenrutine, kom vi af sted omkring klokken 10 denne dag, hvilket var tidligt i forhold til de andre dag.

Vi havde besluttet os for enten at tage til Air Show i Schönefeld eller museumsøen alt efter vejrforholdene. Vejrudsigterne var ikke rigtig entydige. Det var en anelse køligt, hvilket var ventet, men der var mange skyer.

Valget faldt på museumsøen. Vi kom hurtigt med et tog til Alex, og derfra med en bus til Lust Garten. Første museum var Alte Museum. Lidt spøjst var det, at man fik tildelt en tidslomme, hvor man kunne komme ind på Neues Museum

På Altes Museum havde vi en lille times tid, før tidslommen til Neues Museum. Jeg havde ventet, at dette ikke var længe nok. Dog var der lukket på første sal. Det, der var bevaret på Altes Museum var det græske indslag med en masse figurer og andre effekter.

Klokken 12 startede den tidslomme, hvor vi kunne komme ind i på Neues Museum. Det er ikke et af de mindste steder. Det er 4 store etager. Øverste etage har et fokus på Romerriget og lidt om de omkringliggende stammer og befolkningsgrupper. De næste 3 etager har masser af egyptiske effekter. Selvsagt brugte vi en del tid her.

Turen gik videre til Pergamon Museet. Dette er nok mest kendt for to ting. Det første er Pergamon Alteret, som har en formidabel størrelse. Det andet er den berømte Ishtar port fra det gamle Babylon. Museet har et præg af byzantisk og islamisk kunst og kultur. Den græske del er man ved at flytte til Altes Museum.

Klokken var omkring 1630, da vi var færdige her. Selvom vi var ved at være godt brugte, satte vi nu alligevel kursen mod Bode Museet. Denne har en samling af kristen religiøs kunst samt fra Italien og Spanien, barokken og renæssancen. Der er også en første sal, men ingen af os orkede at gå op ad trapperne.

Vi satte kursen mod Lust Garten for at tage en bus tilbage til Alex. Tempoet var ikke særligt højt, men vi nåede det. Efter et kort batteri stop hos Saturn på Alex, tog vi toget tilbage i retningen af lejligheden.

Efter et kort ophold i lejligheden, gik vi en tur op i Rewe. Dette var noget, som vi havde planlagt at gøre, men tiden havde løbet fra os hidtil, hvorfor vi ikke havde nået at komme derop inden lukketid. Det blev til, at vi fik handlet ind. Vi var hjemme omkring klokken 19. På tv vistes England kamp mod USA ved VM, hvilket overraskende sluttede 1-1.

Søndag den 13. juni 2010

Jeg havde sat mit vækkeur til klokken 8, og kom tidligt i gang. Denne morgenrutine var lidt hurtigere end de andre. Dette skyldtes, at vi gerne ville på en bestemt tur med Berliner Unterwelten, som kun er på engelsk en gang om ugen.

Heldigvis så det ud til ikke at blive alt for godt vejr. Vi forlod lejligheden omkring klokken 10 og tog direkte til Gesundbrunnen stationen. Desværre så vi det første tog køre fra os på den lokale togstation. På Alex var vi dog noget heldige.

Der var tvivl lige til det sidste, hvorvidt vi nåede det, men det lykkedes lige akkurat. Til lidt held var vi i kø bag 3 andre, der også gerne ville have været med på turen. Dette gjorde, at turen denne dag rent faktisk blev til noget.

Turen startede med, at vi skulle gå et stykke til nogle nærliggende bunkere. Turen hedder Tur M og omhandler de forsøg, der blev gjort for at flygte fra øst. I starten brugte man også kloakeringssystemet til at komme ud, men ikke længere. Stadig blev man ved med at opdatere systemet.

Der var ligeledes et meget stort fokus på de flugtforsøg, der blev gjort ved at grave sig under muren, hvilket ikke havde været helt let. Der blev gjort i nærheden af 70 forsøg, men lagt fra alle havde succes. Nogle blev endda afsløret af Stasi på en eller anden måde, eksempelvis med en slags stikkere. Alt i alt nåede cirka 300 over på denne måde.

Turen sluttede i nærheden af et mindesmærke fra muren i Bernauer Strasse. Af denne grund benyttede vi os af at tage derned. Dette er det eneste sted, hvor man kan se et stykke af muren med et stykke af ingensmandland i midten.

Derfra tog vi en sporvogn op til loppemarkedet ved Mauerpark. Vi tilbragte ikke så vanvittigt længe der, før vi fandt et sted at sidde inde i selv Mauerpark. Da vi begge var lidt sultne, besluttede vi os for at finde noget spiseligt på lokkemarkedet.

Da vi havde fået lidt spiseligt, tog vi tilbage til U bane stationen på Bernauer Strasse. Klokkeren var omkring 1430. Jeg fik den indskydelse, at vi kunne tage u banen til Neukölln, hvor jeg via en forretning har et kamera til salg. Først da vi kommer af toget på stationen i den anden ende, går det op for os, at det er søndag, og forretningen har lukket, hvorfor vi tager toget til Gesundbrunnen.

Klokken 16 havde man hos Berliner Unterwelten en tur på programmet til Flaktårnet. Dette er det eneste af 3, hvor der er noget synligt. De to andre er helt væk. Det havde ikke været helt let at få de andre ned, men denne opgav man efter 3 forsøg, da man ikke ville risikere, at der skulle falde noget ind i den russiske zone.

Det var en spændende tur, hvor vi kom i tårnet. De to øverste etager var til soldaterne, da disse skulle betjene antiluftkraft kanonerne. De andre var primære til civile, og skulle kunne beskyttelsesrum for 15.000 civile, men der har nok reelt været 3 gange så mange.

Da turen var færdig omkring klokken 1730, blev vi ved flaktårnet på grund af udsigten. Vi fik taget en del billeder, inden vi efter godt 45 minutter, besluttede os for at tage hjem. Turen ned var heller ikke helt så behagelig, men turen op havde været hård. Dagen i sig selv havde ikke været så hård, men vi havde ikke fået en ordentlig restitution.

Vi tog en S bahn til Frankfurter Allé. Her stoppede vi ved den lokale grillsnask, hvor vi hver købte en halv grillkylling med pommes frites, som vi tog med hjem. Resten af aftenen var i lejligheden, hvor vi blandt andet så Tysklands kamp mod Australien på TV.

Mandag den 14. juni 2010

Vækkeuret var sat til klokken 11, men jeg vågnede nu noget før. Da vi begge var ret trætte, havde vi besluttet os for at tage en restitution dag. Tempoet var derfor ikke synderligt højt. Efter den vanlige morgenrutine, kom vi ud af døren omkring klokken 1245.

Vi havde fundet et hæfte med en kampoversigt til VM samt steder, hvor der var offentlig visning af kampe. Omkring Ostbahnhof ligger der et sted, der havde sat noget op. Skærmen er på hele 20 kvm, hvilket spillede en rolle i valget af stedet. Desuden er det heller ikke så langt fra East Side Gallery.

Kort efter kampstart fandt stedet og gik ind. Det danske forsvar var meget stærkt i det meste af kampen. Dog var en meget uheldig situation i forsvaret, der gjorde, at Holland kom foran i starten af anden halvleg. De scorede ligeledes et mål mere.

Vi gik tilbage mod Ostbahnhof. Umiddelbart så det lettere ud at tage toget til Warschauer Strasse, og derfra starte en tur på East Side Gallery. Det var ikke tilfældet, hvilket vi heldigvis opdagede, før vi gik ind på stationen.

Turen på East Side Gallery er cirka 1300 meter, og er det længste enkeltstykke af muren, der er bevaret. Der er graffitimalerier på den ende side. Mange af dem er faktisk ret flotte. Vi tog os meget god tid.

Godt klokken 1630 var vi oppe på Warschauer Strasse stationen, hvorfra vi tog s bahnen til Zoo Station. Herfra gik vi over på Europlads, hvor vi sad i en del tid, før vi gik ind i selve centeret, og en nørdetur i Saturn.

Omkring klokken 19 gik vi i retningen af Hard Rock Cafe på Kurfürstendamm. Her spiste vi et godt måltid mad, som vi tog os meget god tid at nyde. Vi var der i godt og vel 2 timer, hvor vi også nød stemningen.

Klokken havde mere end passeret 21, da vi begav os i retningen af Europaplads. Herfra tog vi en bus tilbage til Alex, og en u bahn videre. Vi var tilbage i lejligheden kort efter klokken 22, hvor vi var resten af aftenen.

Tirsdag den 15. juni 2010

Vækkeuret var blevet sat til klokken 1030, og for en gang skyld ikke op, før vækkeuret ringede. Af denne grund kom jeg meget hurtigt i gang. Vi forlod lejligheden omkring klokken 1215, og gik i retningen af u bahn stationen.

Turen til Gesundbrunnen gik lidt for hurtigere end forventet, og vi var derfor i god tid. Billetterne til turen klokken 13 blev indløst. Denne tur er en kombinationstur, der tager en gennem bunkere til brug som beskyttelse under en eventuel tredje verdenskrig. Den anden del handlede om bunkere, der blev brugt under anden verdenskrig.

Da turen var ovre satte vi os udenfor stationen. Lidt overraskende kommer Mads hen og snakker med. Det er en af de folk, der var med på turen som guide, denne gang som bagstopper, der skal sikre at alle kommer med. Han havde været guide på et par ture, jeg var på året før.

Efter turen tog vi til Alex. Da været var nogenlunde skyfrit, tog vi en tur op i tårnet. De vejrudsigter, vi havde set for de næste dage, var ikke synderlig enige om vejret. Dette havde også været et problem i nogle dage.

Det var en god udsigt fra TV tårnet. Vi gik en runde i den nederste af etagerne, der er i en højde af 203 meter. Der blev selvsagt taget en del billeder. Når vi nu alligevel ville tage denne "tur", havde vi besluttet at spise i restauranten. Det var dyrt, men godt. Udsigt var nok også noget man betalte for. Selvsagt blev der taget en del billeder.

Omkring klokken 17 gik turen videre med bus til Potsdamer Platz. Vi tog op i Panormapunktet, hvor der også er en god udsigt i alle retninger. Det er "kun" cirka halvt så højt som tv tårnet, men udenfor. Der kom nogle billeder i kassen.

Derfra gik turen videre til med u bahnen Stadtmitte, og ned af Friedrichstrasse i retningen af Checkpoint Charlie. Inden vi nåede så lang, var vi en tur forbi en computerforretning. Lidt nørderi skal der være plads til.

Vi fik set os omkring ved Checkpoint Charlie. Det blev ikke til så langt tid. Det er et lille sted med historie, men det er et af de steder, der nærmest er obligatorisk for en tur til byen. Vi bemærkede også, at der var noget af den tom grund, der lavet om til et sted, der viser foldboldkampe i anledning af VM.

Turen gik nu tilbage i retningen af lejligheden i Friedrichshain. Dette krævede denne gang to skift med ubahnen. Enten havde man ikke helt skiftet til aftenkøreplanen, eller så var vi en anelse heldige med at togene stort set passede sammen. Vi var tilbage i lejligheden omkring klokken 20. Her så vi blandt andet Brasilien mod Nordkorea ved VM. Resten af aftenen var vi i lejligheden.

Onsdag den 16. juni 2010

Vi havde sat vækkeuret til klokken 10. Jeg vågnede kort tid før, og kom hurtigt i gang. Vi tog den med ro. Efter den vanlige morgenrutine var vi ude af døren godt klokken 12, hvor retningen blev sat mod den lokale u bahn.

Første punkt for dagen var Berliner Dom, der nærmest er pendant til Roskilde Domkirke derhjemme. Det er en meget flot katedral indefra. Man kan desuden komme op i kuplen, og komme ud på ydersiden, hvorved man får et udsyn ud over byen.

Omkring klokken 1430 var vi færdige og gik over på den anden side af Spree. Vi skulle lige have skaffet nogle batterier, før vi tog videre. Efter batteristoppet ved vi en bänk ved Spree. Dette sted mindede mest af alt om åen derhjemme.

Vi nød varmen, men forlod dog stedet til fordel for DDR museet. Dette er et sted, der giver et indblik almindelige menneskers hverdag. Der er dog et forholdsvis lille sted, hvorfor det syntes ikke at kunne beskrive det alt for godt. Nogle af tingene virkede meget 50'er agtigt, men var dog i brug helt op til murens fald.

Turen gik herfra videre med bus til Rigsdagen. Vi gik tilbage til Brandenburger Tor, og gennem porten. Vi havde begge lyst til is, og ikke langt derfra fandt vi et sted. Isen smagte temmelig godt, men var også noget dyr.

Efter vi havde nydt isen, gik vi videre over i Tiergarten, hvor vi gik en tur i et par timer i den store park. Der var noget at se. Der gik der virkelig fotosafari over den, og der blev taget den de billeder, inden vi forlod parken ved Sejrssøjlen.

Vi tog en bus til Europacenter. Vejret var temmelig godt, og vi satte os derfor i solen på pladsen og bare nød at være der. Rent tilfældigt kom jeg i snak med en anden turist fra det sydlige Tyskland, der var her med sin familie.

Omkring klokken 1830 vandrede vi i retningen af Hard Rock Cafe. Selve maden var god, som vi ventede, men betjeningen var lidt langsom denne aften, hvilket til dels skyldtes generel travlhed. Vi tilbragte omkring 3 timer der, før vi tog hjemad.

Klokken havde passeret 23, før vi var tilbage i lejligheden. Resten af aftenen blev selvsagt tilbragte i lejligheden. Vi brugte noget tid på de respektive computere, før vi fik en enkelt øl, hvorpå det var sengetid.

Torsdag den 17. juni 2010

Vækkeuret var sat til klokken 11 og for første gang blev jeg vækket af uret. Af denne grund kom jeg hurtigt i gang. Vejret så allerede nu ud til at være godt. Efter den vanlige morgenrutine blev det tid til, at vi snakkede lidt om planen for dagen.

Beslutningen blev, at vi tog den med ro, og fandt nogle steder, hvor vi kunne slappe af. Første stop var morgenmad på Dunkin Doughnuts på Alex. Derfra tog vi i retningen af Dussmann Kulturkaufhaus på Friedrichstrasse. Dette er en seriøst stor musik og boghandel på 5 etager. Det var ikke helt meningen, men jeg endte med 3 cd'ere.

Turen gik ud på Unter den Linden, hvor vi satte os på en af de mange bænke ude på midterrabatten, hvilket var rart. Det var godt med en pause i det gode vejr. Efter noget tid gik vi videre retningen mod Brandenburger Tor, hvor vi også tilbragte noget tid.

Det var nu planen at tage imod Europacenter. Planen blev dog skuffet lidt af, at vi fandt os en bæk i skyggen, hvor vi nok sad en god halv times tid. Endelig tog vi os sammen, og gik i retningen af busstoppestedet ved Rigsdagen.

Vi kom med en bus til Europacenter. Første stop der var en tur i KaDeWe. Tørsten var nu ved at melde sig, og vi havde ikke mange at drikke tilbage. Vi fik købt noget drikke, og tog over til pladsen foran Europacenter, hvor vi satte os ned. Tiden gik nærmest for hurtigt i det gode vejr.

Pludselig var klokken omkring 1730, så vi besluttede os for at tage til lejligheden. Efter knap en times tid i lejligheden, gik vi en tur i Rewe, for at handle ind. Dette tog ikke så vanvittigt længe, som det kunne kan gjort.

Da vi havde handlet ind, gik vi straks tilbage til lejligheden, hvor vi satte vores indkøb, og gik ud for at tage på restaurant på Simon Dach Strasse. Klokken var omkring 20. Vi nåede dog ikke helt ned i gaden, før vi fandt et sted, hvor vi havde lyst til at spise. Maden var dog, men der var ikke så meget af den.

Efter middagen gik vi en kortere tur i selve Simon Dach Strasse. Der var meget liv i gaden, og en del mennesker på de mange restauranter. Er man til den slags liv, er dette et af de bedre steder at være. Derpå tog vi tilbage til lejligheden, hvor vi omkring klokken 22. Her var vi resten af aftenen.

Fredag den 18. juni 2010

Vækkeuret var sat til klokken 10, og jeg kom hurtigt i gang med den vanlige morgenrutine. Det var rart, at der var noget morgenmad i køleskabet. Vejret så umiddelbart ud til at holde i forhold til udsigten.

Godt klokken 12 forlod vi lejligheden og tog ned den lokale u bahn, hvor vi tog toget til Alex, og derfra videre til Prenzlauerberg. Vi havde fået et tip om et bestemt sted ved navn Prater Garten på Kastnienalle, hvor skulle være et godt sted at se noget vm bold.

Der var lidt kø for at komme ind. Det var nu også et stort sted. Alligevel var det svært at finde et sted at sidde. Vi startede med at få en øl. Derfra blev vi væk fra hinanden. Det lykkedes os begge at finde et sted at sidde. Ved halvlegen fandt vi dog hinanden igen. Kampen sluttede med, at Tyskland tabte 1-0 til Serbien, på trods af flere meget gode chancer, et straffespark og en mand i undertal.

Turen gik hurtigt tilbage til Alex. Her i nærheden er der en butik, der sælger tøj. Jeg manglede nogle t-shirts og et par shorts, så det endte med, at jeg købte dette. Herfra gik turen videre til Hermanplatz. I nærheden er der en butik, hvor jeg har et kamera til salg. Desværre har dette endnu ikke solgt.

Klokken var nu allerede på den gode side af 1630. Vi tog bussen videre til Europacenter, hvor vi satte os på pladsen udenfor. Der var en del serbere, som fejrede sejren ved vm. Noget tid senere gik vi ned af Kurfurstendamm, hvor vi fandt Hard Rock Cafe. Her spiste vi endnu engang et godt måltid mad.

Vi besluttede os for at tage hjem derfra. På vej hjem fik vi lige købt et par øl. Vi var hjemme omkring klokken 2045, hvor Englands kamp mod Algeriet ved VM allerede var i gang. Kampen så vi hjemme. Der blev vi også resten af aftenen.

Lørdag den 19. juni 2010

Vækkeuret var sat til klokken 9, hvorefter jeg kom hurtigt i gang. Efter den vanlige morgenrutine, var vi dog lidt forfaldne til lidt surf på computeren, før vi kom af sted. Klokken var dog omkring 1130, før vi var ude af døren.

Første stop var et lille sted i nærheden af Markische Museum, hvor man kan se en model af en del af byen. Dette er et lille gratis sted, men modellen er meget godt lavet. Vi tilbragte dog noget længere tid her end ventet.

Derfra tog vi videre til Topographie des Terror, som var hovedkvarteret for SS. Selve bygningen blev jævnet med jorden efter krigen. Der er også lavet et dokumentationscenter, der beskriver nogle af de metoder, man brugte, og baggrunden for deres eksistens.

Efter at have set denne udstilling gik vi over til Sony Center på Postdamer Platz. Vi havde snakket om at se Robin Hood. I Sony Center er der en biograf, der viser film på deres originalsprog. Første punkt var at få købt billetterne.

Da vi begge var lidt sultne på dette tidspunkt, besluttede vi os for at prøve den australske restauration i Sony Center. Jeg fik en kænguruburger, hvilken smagte godt. Da vi færdige med frokosten, havde vi god tid.

Inden filmen startede, var vi en tur i Sony Style Store. Det var den sidste chance for at nørde lidt for denne gang. Vi bevægede os ind i biografen, hvor vi inden filmen købte nogle popcorn, inden vi fandt vores sæder. Filmen var god og der var masser af gang i den.

Efter filmen tog vi bus 200 tilbage mod Alex, men stop af et stop før. Her fik vi set Neptunbrønden, inden vi fandt toget tilbage mod lejligheden. Vi havde besluttet os for at købe lidt kylling på vej hjem.

Vi kom hjem lige til kampen, hvor vi spiste med gang i tv'et. Det var udviklede sig til noget af en kamp mod Cameroun, der heldigvis blev vundet. Resten af aftenen blev vi selvsagt i lejligheden, hvor resten af aftenen var noget stille.

Søndag den 20. juni 2010

Vækkeuret var blevet sat til klokken 8. Jeg vågnede lidt før, og var hurtig til at komme i gang. Det var desværre dagen, hvor vi skulle hjem. Efter en forholdsvis hurtig morgenrutine, blev resten af vore ting forholdsvis hurtigt pakket. Der skulle også gøres lidt rent i lejligheden.

Omkring klokken 10 forlod vi lejligheden, og satte kurs mod den lokale u bahn. Da vi nåede op til Alex, stoppede vi på Duking Doughnuts, hvor vi fik lidt spiseligt, før vi tog videre til Hovedbanegården, hvorfra vores tog kørte.

Vi havde cirka en halv time på banegården, før toget kørte. Vi var begge lidt trætte, så det blev ikke til så meget snak på turen hjem. Dog lidt læsning og kryds og tværs blev det også til. De godt 6½ timer hjem var en anelse langsommelige, men hjem kom vi nogenlunde planmæssigt.

Generelt

Dette var en lidt anderledes ferie for mig. Selvom jeg havde set de forskellige ting før, var det noget anderledes at være en slags guide. Det var dog alt i alt en meget god ferie, som jeg mere end gerne vil gøre igen.