

Min tur til

Berlin

3. oktober 2010 –  
15. oktober 2010

Punkt.....	Side
Søndag den 3. oktober 2010.....	3
Mandag den 4. oktober 2010.....	3
Tirsdag den 5. oktober 2010 .....	4
Onsdag den 6. oktober 2010 .....	5
Torsdag den 7. oktober 2010.....	6
Fredag den 8. oktober 2010.....	7
Lørdag den 9. oktober 2010 .....	8
Søndag den 10. oktober 2010.....	9
Mandag den 11. oktober 2010.....	10
Tirsdag den 12. oktober 2010 .....	11
Onsdag den 13. oktober 2010 .....	11
Torsdag den 14. oktober 2010.....	12
Fredag den 15. oktober 2010.....	13

## **Søndag den 3. oktober 2010**

Dagen begynder klokken 6, hvor mit vækkeur ringer. Hurtigt kom jeg i gang og fik noget morgenmad. Omkring klokken 715 forlod jeg mit hjem, og fik i retningen af Banegården. Toget ankom ligesom jeg var på perronen.

Hurtigt kom jeg ombord, og fik fundet min plads. Turen til Hamborg gik uden problemer, og efter planen. Turen var noget kedelig. Noget af turen lyttede jeg til musik. I Hamborg skulle vi pludselig over i den sektion, som toget skulle have været koblet sammen med.

Dette medførte en lille forsinkelse, som dog blev hentet igen. Jeg mødte en DSB mekaniker, som jeg snakkede med stort set hele resten af turen til Berlin. Det fik de små to timer til af føles kortere end som så.

I Berlin fik jeg nogenlunde hurtigt købt billetter til den lokale transport, hvorefter jeg tog ud til lejligheden. Jeg tog mig mere end almindeligt god tid. Jeg var ved lejligheden omkring klokken 1530. Jeg fik pakket ud og de normale småting, før jeg forlod lejligheden omkring klokken 18.

Turen gik over til Zoo, og derfra til Hard Rock Cafe. Denne lignede sig selv i forhold til det sidste besøgt. Aftenens Hickory burger smagte fantastisk. Det blev et par gode timer, før jeg omkring klokken 2115 tog tilbage til lejligheden.

Turen gik med bus 200 til Alex, hvorfra jeg tog en taxa det sidste stykke. Turen hjem tog omkring en time. Resten af aftenen blev selvsagt spenderet i lejligheden. Jeg var blevet noget træt, efter ikke at have fået alt fort meget søvn natten forinden.

## **Mandag den 4. oktober 2010**

Jeg vågnede omkring klokken 9 denne morgen, og stod op. Alligevel følte jeg mig ikke helt udhvilet, hvorfor jeg gik i seng igen efter cirka en halv times tid. Hurtigt efter faldt jeg i søvn og vågnede igen lige på den anden side af klokken 12.

Jeg tog mig mere end almindeligt god tid til at komme i gang med morgenrutinen. Klokken var omkring 1430, før jeg forlod lejligheden. Første stop var Burger King på Frankfurter Allé. Da alle supermarkeder har lukket om søndagen, havde jeg ikke haft mulighed for at handle ind. Mens jeg var på Burger King, var kom der pludselig et opbud af cirka 8 betjente udenfor. Jeg fandt aldrig ud af, hvorfor, men det virkede som om, at en kvinde kunne have været overfaldet.

Klokken var omkring 1520, da jeg tog et tog til Alexanderplatz. Herfra tog jeg bus 200 til Sony Center, hvor jeg tilbragte jeg noget tid i Sony Style Store. Her købte jeg nogle blanke blueray skiver. Jeg brugte noget tid i Sony Center, før jeg tog videre til Europaplads.

I Europacenter blev det til en kort tur i Saturn, inden jeg gik ud på pladsen, hvor jeg fandt et sted at sidde. Her tilbragte jeg ligeledes en rum tid, før jeg tog videre til Hard Rock Cafe, hvor jeg ankom omkring klokken 18.

Da jeg var færdig med middagen og et par øl, besøgte jeg souvenirbutikken, hvor jeg købte et par pins. Klokken var omkring 2115. Turen hjem tog lige godt en time, hvor jeg også gjorde et stop ved den lokale bager for at købe noget brød. Resten af aftenen var jeg i lejligheden.

## **Tirsdag den 5. oktober 2010**

Det tog noget tid at falde i søvn. Omkring klokken 9 vågnede jeg, og stod op. Jeg var oppe i cirka 45 minutter. Jeg var stadig en anelse træt, hvorfor jeg gik i seng igen, og vågnede første omkring klokken 1330.

Jeg tog mig god tid om at komme i gang. Endnu havde jeg ikke kommet i nærheden af et supermarked, hvorfor det nu var tid til at komme forbi og få handlet ind. Efter at have købt de mest essentielle ting, tog jeg tilbage til lejligheden, hvor jeg var godt klokken 16. Knap en times tid senere tog jeg videre ud i byen.

Første stop var den forretning, hvor jeg har mit gamle kamera til salg. Jeg havde ikke hørt noget fra dem, hvorfor jeg regnede med, at det ikke var solgt endnu. Det havde man desværre heller ikke. Jeg foreslog derfor, at prisen eventuelt kunne komme længere ned, hvis det ville hjælpe.

Turen gik derfra videre med bus M29 til Wittenberger Platz. Det var lige ved at blive mørkt. Jeg besluttede mig for at sætte mig på en af de bænke, der er på pladsen. Efter cirka 20 minutter tog jeg bussen videre et par stop.

Også denne aften ville middagen gerne indtages på Hard Rock Cafe. Det var en travl aften med et par skoleklasser inde. Jeg ventede en times tid i baren, før der blev et ledigt bord. Dette gjorde dog ikke maden mindre velsmagende eller betjeningen dårligere. Takket være et All Access card var middagen gratis denne aften.

Omkring klokken 2145 gik jeg i retningen af Bahnhof Zoo, hvor jeg denne aften tog en bus 100, i modsætning til 200, til Alexanderplatz. Herfra tog jeg en ubahn i retningen af lejligheden, hvor jeg ankom kort før klokken 23. Resten af aftenen var jeg i lejligheden.

## **Onsdag den 6. oktober 2010**

Jeg vågnede omkring klokken 1030, hvor jeg stod. Jeg tog den meget med ro. Egentlig havde jeg planlagt ikke tage nogen steder denne dag, hvorfor jeg forsøgt at tage en lur omkring en times tid senere.

Dette var dog nytteløst, hvorfor jeg besluttede mig for at tage af sted. Omkring klokken 1430 forlod jeg lejligheden, og tog toget til Alex. Jeg tilbragte lidt tid på pladsen, hvor der var mange forskellige boder. Efter en kort tur, var jeg en tur i Saturn, dog uden at købe noget.

Jeg forlod forretningen, og tog en bus 100 til EuropaCenter. Her tilbragte jeg lidt tid i en anden afdeling af Saturn, før jeg gik i retningen af Hard Rock Cafe. Jeg var der omkring klokken 1630, hvor der også kom en skoleklasse.

Det lykkedes få en plads ved baren ovenpå. Denne gang var en medarbejder, som jeg første gang mødte ved et besøg i marts. Det var et rart at møde hende igen. Det var igen en god oplevelse at komme på cafeen. Jeg prøvede at snige et par billeder ind i cafeen ved at se ud som om at rode med kameraet. Dette medførte, at en norsk skolelærer ikke var glad, og jeg blev bedt om at ikke tage billeder, mens de var der.

Omkring klokken 1830 forlod jeg stedet, og tog op til Saturn igen. Jeg købte et netkort, en usb 3 pci adapter og et hukommelseskort, før jeg tog bussen til Alex. Her tog jeg igen i Saturn på Alex, hvor jeg købte en Star Trek DVD.

Herfra tog jeg tilbage til lejligheden, hvor jeg var godt klokken 20. Jeg fik tørret det tøj, jeg havde sat over tidligere på dagen. Resten af aftenen var jeg i lejligheden, hvor jeg blandt andet så et par afsnit på den DVD, jeg havde købt.

## **Torsdag den 7. oktober 2010**

Jeg vågnede omkring klokken 1030. Overvejelsen gik på, hvorvidt jeg skulle blive i lejligheden hele dagen eller tage nogen steder. Efter den vanlige morgenrutine og mere til besluttede jeg mig for at tage af sted alligevel.

Omkring klokken 14 forlod jeg lejligheden. Jeg tog toget til Alex. Her ligger der blandt andet en tøjforretning. Jeg kunne godt bruge et ekstra par. Desuden var lynlåsen ved det ene knæ i stykker, hvilket reelt ikke gav meget valg. Det endte dog med, at jeg købte to par.

Herfra tog jeg videre med bussen til Reichstag, hvorfra jeg gik videre til Brandenburger Tor. Her fandt jeg et lille sted, hvor jeg købte en sandwich. Jeg spiste denne ved dette bageri, eller hvad man kan kalde det. Derfra fandt jeg en bænk, hvor jeg satte mig.

Noget tid senere tog jeg den nyligt konstruerede u bahn til Hovedbanegården. Jeg tog derfra op til S bahnhen, som jeg tog til Zoo. Efter et kort stop, hvor jeg købte et par brownies, tog jeg toget videre med S bahnhen til Westkreuz. Her gjorde jeg et kort stop, før jeg tog ringbanen hjemad.

Klokken var omkring 1830, da jeg var tilbage i lejligheden. Her lavede jeg lidt noget aftensmad. Jeg brugte også noget tid på at få vasket tøj. Det meste af aftenen brugte jeg dog på at se nogle af de afsnit Star Trek, jeg havde købt.

## Fredag den 8. oktober 2010

Jeg vågnede omkring klokken 1030, men tog den med den vanlige ro. Jeg brugte noget tid på ikke rigtig noget. På et tidspunkt begyndte jeg at lægge planer for dagen, hvilket var lidt sværere end som så, idet jeg havde set de store seværdigheder i byen.

Omkring klokken 14 forlod jeg lejligheden. Jeg havde læst om et pariserhjul, der skulle være 135 meter højt. Jeg tog over til Bahnhof Zoo, der skulle være den nærmeste station. Jeg gik i den regning, jeg havde set på kortet. Pariserhjulet var ikke til at se. Jeg gik lidt rundt for at finde det.

Efter et stykke tid gav jeg opgav jeg. Da jeg ikke ville gå samme vej tilbage, besluttede jeg mig for at gå langs den kanal, som jeg kom forbi. Det var dog en længere tur, end jeg havde hentet. Jeg endte helt ovre ved De Nordiske Ambassader. Her fandt jeg et busstoppested, men måtte vente cirka 15 minutter på bussen.

Jeg tog bussen til Europacenter. Herfra gik jeg en tur ovre i KaDeWe for at se, hvorvidt de havde nogle bestemte blanke dvd skiver, hvilket ikke var tilfældet. Jeg besluttede mig for at prøve den computerforretning ved Checkpoint Charlie.

Heldigvis kom der en bus, der kørte i den rigtige retning ret hurtigt. Denne kom jeg med. De havde desværre heller ikke de rigtige skiver. Derimod havde de et SD kort med 32 gb til den rette pris, hvorfor jeg købte en af disse.

Jeg besluttede mig for at tage tilbage til Kurfurstendamm, hvorfor jeg gik tilbage for at tage bussen, der skulle have været kommet ret hurtigt. Det var en underlig ting. Bussen skulle komme hver femte minut, men jeg måtte vente i en halv time, før der var en bus.

Hurtigt fandt jeg Hard Rock Cafe. De syntes at have meget travlt. Dette skyldtes dog, at øverste etage var spærret, da der senere skulle være koncert. Ligesom jeg skulle til at gå igen, satte jeg mig ved et bord udenfor. Det blev alligevel til aftensmad, en Hickory burger, der smagte vidunderligt.

Omkring klokken 18 var det ved at være for køligt, hvorfor jeg tog tilbage mod lejligheden. Her ankom jeg omkring klokken 19. Resten af aftenen tilbragte jeg i lejligheden, hvor det blev til, at jeg blev ringet op hjemmefra, så noget Star Trek og surfede lidt.

## **Lørdag den 9. oktober 2010**

Ingen denne dag vågnede jeg omkring klokken 1030, hvilket var lidt overraskende, eftersom jeg kom tidligt i seng aftenen før. Jeg havde ikke lagt planer for dagen, hvorfor jeg tog den med den vanlige ro.

Klokken var omkring 13, før jeg forlod lejligheden. Jeg havde ved et tilfælde læst om noget massage i Berlin. Jeg overvejede situationen, og besluttede mig for at prøve. Stedet er i Kreuzberg og var nogenlunde nemt at finde. Det var et pænt stort sted, og hyggeligt indrettet. Det skulle vise sig at blive en god og anderledes oplevelse.

Derfra tog jeg toget til Alex, hvor jeg fandt shoppingcenteret Alexxa. Den primære "attraktion" for mig var Mediamarkt, som er en konkurrent til Saturn. Det endte med, at jeg købte en animeret blueray film med masser af effekter.

Herfra tog jeg toget over til Bahnhof Zoo. Efter et par hurtige billeder på stationen, tog jeg videre til Hard Rock Cafe, hvor jeg endnu engang fik middag. Denne gang virkede betjeningen noget mere kølig, selvom der ikke så ud til at være så meget at lave.

Efter middagen gik jeg op til Europacenter. I Saturn købte jeg et par blanke blueray skiver, før jeg tog bussen tilbage til Alex. Her var jeg en tur i Saturn på Alex, dog uden at købe noget. Herfra gik turen med u bahn tilbage i retningen af lejligheden.

Fra ubahn stationen tog jeg dog en sporvogn et enkelt stop. Dette skyldtes, at jeg lige ville en tur i det lokale supermarked. Jeg håbede, at den næste sporvogn, jeg skulle med kørte kort efter, men det viste sig ikke at være tilfældet, hvorfor jeg gik. Fra supermarkedet gik jeg tilbage til lejligheden, hvor jeg ankom omkring klokken 2030, og selvsagt var resten af aftenen.



## Søndag den 10. oktober 2010

Klokken er godt 11, da jeg står op. Jeg tager den som vanligt med ro. Der er ikke lagt nogle planer for dagen. Jeg overvejede at blive i lejligheden hele dagen, men det syntes at være en for kedelig ting at gøre.

Klokken var knap 14, da jeg forlod lejligheden. Jeg havde læst om et lille sted, hvor jeg tænkte, at det kunne være rart med frokost. Jeg mente, at den nærmeste togstation ville være på U8, hvorfor jeg først tog til Alex, og dernæst med U8.

Det viste sig, at jeg kom med det forkerte tog. Jeg stod af på Gesundbrunnen, og tog en Ringbahn et enkelt stop. Linjen U2 er lukket på denne del grundet vedligeholdelse. Der er erstatningsbusser. Jeg tog dog turen, et enkelt stop, gående. Vejret var godt.

Jeg fandt forholdsvis hurtigt stedet. Det virkede lidt mere hjemligt end mange andre steder. Dette gjorde desværre ikke maden bedre. Det er nok ikke et sted, jeg ville komme igen, men i det mindste fik jeg prøvet det.

Turen gik tilbage mod nærmeste u bahn station. Det blev dog til sporvogn nummer 12 til endestationen, som er i nærheden af Unter den Linden. Her gik jeg ned. Kort efter fandt jeg en bæk, hvor jeg satte mig et kort stykke tid.

Herfra gik turen videre i retningen af Brandenburger Tor. Jeg fik lyst til en is. Oppe ved Brandenburger Tor fandt jeg et sted, der sælger Häagen Dazs is. Det er en forholdsvis dyr is, men god. Jeg fandt en bæk, hvor jeg nød isen.

Jeg blev siddende lidt, inden jeg gik videre i retningen af Holocaust mindesmærket. Her blev jeg cirka et kvarters tid, før jeg gik videre mod Potsdamer Platz og Sony Center. Jeg gjorde holdt i Sony Center.

Omkring klokken 1830 var det ved at blive lidt for køligt, hvorfor jeg hurtigt fandt en bus i retning af lejligheden. Knap en time senere var jeg tilbage i lejligheden. Selvsagt blev jeg her resten af aftenen.

## **Mandag den 11. oktober 2010**

Jeg stod op omkring klokken 1030 og tog den med det vanlige rolige tempo. Tiden gik og klokken var omkring 1230, da jeg forlod lejligheden. Første stop var ubahnen til Alex som så mange gange før dette.

Turen gik videre til Kreuzberg. Jeg så en meget lille del af bydelen, før jeg efter knap halvanden time tog tilbage til Alex. Nogle dage forinden havde jeg købt to par bukser, som også skulle lægges op. Det var tid til at hente dem.

Jeg ankom til forretningen omkring klokken 15. Jeg syntes også at mangle et par trøjer og en ordentlig efterårsjakke. Trøjer var nemme at finde, og jeg fik hurtigt valgt en ud, som jeg dog købte to af. Jakken var lidt mere vanskelig at finde, men det lykkedes til sidst. Det blev lidt dyrere, end jeg havde regnet med.

Derfra tog jeg tilbage til lejligheden, hvor jeg ankom godt klokken 16. Jeg tilbragte en times tid i lejligheden, før jeg forlod den iført noget af mit nye tøj. Jeg tog over til Zoo, hvorfra jeg gik ned til Hard Rock Cafe, hvor jeg spiste aftensmad. Dagens Hickory burger var ekstra mums.

Inden afgang omring klokken 1930, købte jeg et krus i shoppen. Turen tilbage til lejligheden tog en times tid. Resten af aftenen var jeg selvsagt i lejligheden, hvor jeg fik vasket lidt tøj og set noget fjernsyn.

## **Tirsdag den 12. oktober 2010**

Jeg stod op omkring klokken 1130. Som de øvrige dage, havde jeg ikke lagt planer, hvorfor jeg tog den med den vanlige ro. Efter godt to timer forlod jeg lejligheden, og begav mig ned til ubahnstationen.

Efter et kort stop på Alex tog jeg en bus til Grosser Stern midt i Tiergarten. De næste timer tilbragte jeg i Tiergarten. Første stop var den botaniske del, hvor jeg tog en del billeder. Jeg tilbragte også noget tid på en bænk.

Jeg gik videre rundt i denne del af Tiergarten, hvor jeg tog nogle flere billeder. Noget tid senere fandt jeg en anden bænk, hvor jeg satte mig for en kort bemærkning. Turen gik derpå videre til Holocaust mindesmærket.

Efter dette besøg, gik jeg videre til Potsdamer Platz, og derfra videre til Arkaden, der er et shoppingcenter. Her købte jeg to par sokker, før jeg fandt et supermarked, hvor jeg købte lidt ind til aftensmaden.

Da jeg var færdig med shoppingturen, tog jeg en bus til hovedbanegården, hvor jeg tog nogle aftenbilleder, før jeg tog hjemad. Jeg var tilbage i lejligheden omkring klokken 2030, og blev der selvsagt resten af aftenen.

## **Onsdag den 13. oktober 2010**

Jeg stod op omkring klokken 11 og kom ret hurtigt i gang. Vejret var godt, og jeg ville for en gang skyld gerne hurtigt af sted. Klokken var lidt over 12, da jeg forlod lejligheden for at tage ned på ubahn stationen.

Da jeg med vilje tog af sted, var første stop at tage på Hard Rock Cafe for frokost. Denne gang blev det også til en Hickory burger, dog denne gang i sofaen ved baren på første sal. Dette gjorde dog ikke måltidet dårligere af.

Efter frokosten var næste stop en tur i Saturn. Jeg kunne godt bruge et dvi til hdmi kabel til min computer derhjemme. Jeg tog mig dog meget god tid. Da jeg var færdig tog jeg en bus M29 til Kreuzberg. Her brugte jeg cirka 2 og en halv time, før jeg tog en u bahn til Alex.

Klokken var omkring 18, og jeg syntes, at det var for tidligt at tage tilbage til lejligheden. Jeg tog derfor en tur i Saturn, hvor jeg købte et par Star Trek speciel dvd'ere. Der var stadig et eller andet form for marked på pladsen, hvorfor jeg tilbragte lidt tid.

Da klokken var omkring 19 tog et tog tilbage til lejligheden. Efter knap en halv time kom jeg tilbage til lejligheden. Jeg fik den idé at pakke så meget i min kuffert, som jeg ikke mere havde brug for samt at få vasket lidt tøj. Dette tog lidt tid. Resten af aftenen blev selvsagt spenderet i lejligheden.

## **Torsdag den 14. oktober 2010**

Jeg stod op omkring klokken 11. Jeg kom hurtigt i gang. Da det var min sidste dag, ville jeg prøve at pakke kufferten for at se, hvor meget jeg selv kunne have med hjem. Turen var også kommet til en hurtig tur i det lokale supermarked.

Disse gøremål tog noget længere tid, end jeg havde regnet med, hvorfor jeg først var på den lokale ubahn station på den forkerte side af klokken 14. Jeg syntes dog stadig at kunne bruge en ekstra trøje og et par t shirts.

Jeg fik først købt lidt ekstra tøj, før tog toget til Zoo. Jeg fik over til pladsen ved Europacenter, hvor jeg fandt et sted at sidde. Her mødte jeg ved et tilfælde et par danske teenagere, der var i byen på en skoletur.

Herfra gik turen videre til Hard Rock Cafe, hvor jeg igen spiste aftensmad. Det var ved at være en rutine. Som altid var det et godt måltid mad. Kort før klokken 19 forlod jeg stedet, og tog tilbage til lejligheden, hvor jeg var godt klokken 1930.

Da jeg kom tilbage, gik jeg i gang med at få pakket min kuffert. Som ventet var der ikke plads i kufferten til det hele. Dette blev dog ikke noget problem at få alt med hjem alligevel, da resten kunne passe i en lidt stor plasticpose. Resten af aftenen blev selvsagt spenderet i lejligheden,

## **Fredag den 15. oktober 2010**

Jeg havde sat mit vækkeur til klokken 8, og kom til en forandring ret så hurtigt op, og så småt igang. Det var planlagt, at jeg ville have god tid denne morgen, således jeg kunne være sikker på at nå alle gøremål inden afrejse.

Omkring klokken 1030 forlod jeg lejligheden for at tage hen på hovedbanen. Der var denne gang mere oppakning med, hvilket blandt andet skyldtes indkøb af tøj. Det tog mig cirka 40 minutter at komme op til hovedbanen.

Som ventet var afgangen fra spor 13. Afgangen skete planmæssigt. Der var ret så mange mennesker med afgangen hjemad. Turen hjem var den vanlige tur. Selvom den var små 7 timer inklusiv forsinkelse, virkede den ikke så kedelig som frygtet.