

12. april 2014 – Nye eventyr

Jeg er nået til Dresden. Det var ikke lige min plan at tage hertil. Jeg har et par dage i Hamborg på vejen videre fra Berlin. Jeg besøgte en lille militærkirkegård, jeg tilfældigt kom forbi. Jeg har været en tur i Bergen-Belsen. Jeg har overnattet i Weimar, og set Weimar Haus, et lille anderledes historisk museum. Jeg har været en tur i Buchenwald.

Jeg var lidt i ude i Dresden har først på aftenen. Det er en meget flot by. Jeg gjorde stop på Neumarkt, og senere et andet sted. Der var klaverspil begge steder. Det var flot. Det var en følelse af frihed, jeg oplevede på Neumarkt. Det sidste sted oplevede jeg en følelse af fred indeni. Men jeg er også klar over, at jeg har nogle udfordringer. Jeg tænkte også lidt tilbage på det seneste år, og hvor meget, der er sket.

Jeg var på et af mine stamsteder onsdag aften. Desværre var der ingen af dem, jeg mest af alt ville tilbringe tid med tilstede. Jeg har først taget armbåndet af nu, der viser, at entreen er betalt efter at have haft det på i 3 dage. Måske er det et symbol på, at jeg først nu reelt er klar til at lægge den del af tilværelsen bag mig. Måske er jeg kommet til det punkt, hvor jeg har tilgivet mig selv for nogle af de ting, jeg har deltaget i. Måske er det en eller anden form for afsked. Jeg ved det ikke.

13. april 2014 – Stadig i Dresden

Det var egentlig ikke meningen, at jeg ville denne vej. Jeg set hygienjemuseet og det militærhistoriske museum. Jeg har også kørt lidt rundt i byen, og gået en tur omkring Neumarkt. Jeg har skiftet hotel, da jeg kun havde reserveret for en enkelt nat

16. april 2014 – Efter Leipzig

Jeg er nu i Hamborg, hvor jeg har overnattet en enkelt nat, Jeg så noget til en god ven, hvilket jeg var glad for. Der er ved at blive opbygget en god relation her, som jeg håber består i lang ting. Vi er komme tæt ind på hinanden.

Jeg har været en tur i Leipzig. Da jeg kom mandag var jeg en tur på Stasi museet, hvilket var lidt af en fuser. Man så en masse ting, og noget om historien, men alt er på tysk

Dagen efter ville jeg på et museum, der omhandler samtidshistorie. Min GPS sendte mig på afveje, så jeg fandt aldrig stedet. Jeg kørte derfra hele vejen til Hamborg. Jeg blev overrasket over at opleve kø to gange.

17. april 2014 – Bremen

Jeg er taget videre fra Bremen og er nu i Osnabrück. Jeg har set Dom St Petri, både udefra og inde, gået en tur rundt i byen, set Universum, der ikke var så spændende, og en etnografisk samling på Übersee Museum.

19. april 2014 cirka klokken 0040 – Venlo, Holland

Jeg er på et hotel i Venlo. Jeg er ikke sikker på, hvad det var der gjorde, at jeg ville i denne retning, men måske ville jeg bare se noget andet, og bare koble lidt ud ganske kortvarigt, før jeg tog videre til noget andet.

Om formiddagen var jeg en tur i Teutoberg skoven. Stedet, hvor tre romerske legioner fik en omgang bølgebank af en håndfuld germanske stammer for godt 2000 år siden. Var det ikke for dette museum, ville man ikke kunne se nogle spor af dette.

På vejen tilbage til hotellet fra mit besøg, blev jeg stoppet i en rutinekontrol af politiet. De stoppede angiveligt alle, der kom forbi et bestemt sted. Da jeg havde drukket en enkelt øl cirka fire timer forinden, måtte jeg blæse i ballonen. Der var ikke længere spor af alkohol.

22. april 2014 – I Bispingen

Jeg er overnattet på et lille hotel i Bispingen i nat ikke lang fra autobahnen cirka 50 km syd for Hamborg. De sidste dage har jeg set neathertaler, set et museum, der omhandler forbundsrepublikkens historie, set Externstenene og Hermannstatshuen.